

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte



Foto: Thorsten Gang

Uitgave 5 - van 5 april t/m 26 april 2022



**GERARD KAMP ERELID TC
KARDOES**



**HEURNETOCHT STEUNT GOEDE
DOEL**



HONDENLOOPELVELD
DE LUTTE

**WIL JIJ OOK EEN HONDENLOS-
LOOPELVELD IN DE LUTTE?**



**AAN DE SLAG: GROEN OP HET
SCHOOLPLEIN**



**KRONIEK DE LUTTE: EEN
VERANDEREND DORPSBEELD**



**KIEK-ES
[facebook.com/kiekesintluutke](https://www.facebook.com/kiekesintluutke)**

JAARKALENDER

April

- 8** HappyFris / Sjikkerparty Bosdûvelkes
- 8** Plechelmusschool viert carnaval, optocht
- 8** Zij-Actief: Regioledenmiddag, Rossum
- 9** Zotte Zoaterdag Bosdûvelkes
- 9** Zonneboem palmpasenviering
- 10** Palmpasenopectocht
- 13** Repair Café De Lutte
- 13** KBO: Bezoek Tuincentrum Wolters
- 20** Deadline 't Luitke nr. 6
- 21** Informatiebijeenkomst "Naar Santiago"
- 22** KBO: Jaarvergadering, De Vereeniging
- 23** Oudijzeractie Jong Nederland
- 26** Zij-Actief: Thema-avond, De Vereeniging
- 27** Dorpsshoes: Kuierwandeling

Mei

- 1** Heurnetocht
- 4** Dodenherdenking
- 7** Sam's kledingactie
- 11** Repair Café De Lutte
- 12** Zij-Actief: Jaarlijks uitstapje
- 14** Lutterzand literair
- 15** Lutterzand literair
- 17** Paasmis en optocht naar Paasvuur
- 19** Zonnebloem naar Royal Plaza
- 25** KBO avondwandeling

Juni

- 6** Pinksterwandeling Plechelmus Harmonie
- 15** KBO dagtocht senioren
- 25** Night@-concert Plechelmus Harmonie
- 29** Zonnebloem voorjaarsuitstapje

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. **088-4633566**

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening **0541 - 552 638**

Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpsshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Redactie-adres 't Luitke **0541 - 552 009**
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luitke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luitke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van 't Luitke:
E-mail delutte@lumenchristi.nl

*Het volgende 't Luitke, editie 6, loopt van 26 april tot 17 mei 2022.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 20 april voor 20:00 uur via e-mail.*

WOENSDAG 4 MEI DODENHERDENKING

We herdenken op 4 mei officieel alle burgers en militairen die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en alle militaire conflicten en vredesoperaties sindsdien. De Dodenherdenking is dan ook een respectvolle dankbetuiging naar al die mensen die hun leven hebben gewaagd om Nederland en haar inwoners te beschermen. Door de gebeurtenissen in Oekraïne weten we nu hoe groot de impact van een oorlog is, ook diegenen, en dat zijn de meesten van ons, die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. In De Lutte willen we deze herdenking graag samen met u, inwoners en belangstellenden, respectvol gestalte geven.

Voordat we om 20.00 uur bij de oorlogs-graven 2 minuten stilte in acht nemen, zijn er in de kerk 2 sprekers. De eerste spreker is Paul Wiefferink, bij de meesten in De Lutte bekend. De tweede spreker is Bas Steman. Omdat deze voor veel mensen onbekend is even een korte kennismaking.

Bas Steman is schrijver, dichter, presentator en regisseur, woonachtig te Zutphen. Hij schreef diverse boeken en maakt(e)/werkt(e) mee aan diverse tv documentaires. Op 6 april komt zijn nieuwste boek uit: De Lafaard. Dit is een ontroerende roman over twee bijzondere broers en een voor elkaar verzwegen oorlogsverleden. Het boek speelt zich af in Twente.

Zowel Paul Wiefferink als Bas Steman zullen beiden op hun geheel eigen manier aandacht besteden aan de Dodenherdenking 2022. De invulling van het gehele programma zal in het volgende Luutke bekend gemaakt worden. Mede met het oog op de oorlog in Oekraïne hopen wij dat u er dit jaar ook weer bij zult zijn om deze 4 mei gezamenlijk te herdenken.

GEEN HOUT UIT EIGEN TUIN NAAR PAASVUUR

Met enkele enthousiaste jonge nieuwkomers in hun midden zijn de poaskearls van De Lutte afgelopen zaterdag (2 april) weer op pad geweest om hout te verzamelen voor het paasvuur in ons dorp. Ook dit jaar wordt het paasvuur op eerste paasdag (zondag 17 april) ontstoken op de vaste locatie bij sportpark De Stockakker. De werkgroep Pasen wijst er nadrukkelijk op dat particulieren dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen hout uit de eigen tuin kunnen achterlaten op het terrein bij de carnavalsloodsen aan het

Past. Rudingpad. Een maatregel die alles te maken heeft met het feit dat in voorgaande jaren allerhande afval bij het paasvuur werd gedropt (o.a. beton en gietijzeren putdeksels), dat daar absoluut niet thuishoorde.

Het traditionele paaslof op eerste paasdag komt dit jaar te vervallen. In plaats daarvan kunnen belangstellenden zich om 19.45 uur verzamelen bij de kerk. Van daaruit loopt iedereen door het kerkenbos naar het bouwland bij sportpark De Stockakker.



VERANDEREND DORPSBEELD - 3

De vorige keren kon men zien hoe het aanzien van de Dorpstraat in de loop der jaren is veranderd van een zandweg met een “moderne” boerderij van de fam. Nijhuis zoals dat was vóór de oorlog in een verharde straatweg met bebouwing aan weerskanten in de vijftiger jaren.

Dit keer opnieuw een oude Ansichtkaart uit 1955 met uitzicht op het dorpscentrum. Door de bomen heen het silhouet van de kerktoeren en de toenmalige lagere school, een groot gebouw dat in 1967 werd afgebroken voor een nieuw schoolgebouw dat inmiddels ook al weer afgebroken is.

Rechts zien we het (oude) Bernardusgebouw dat een lange voorgeschiedenis kent die terug gaat tot 1913! In dat jaar werd door het zgn. Kruisverband (een Sobriëtasachtige vereniging ter bestrijding van drankmisbruik) hier een gebouw opgericht waar men kon samenkomen voor vergaderingen of om koffie te drinken bv. na een begrafenis.

In 1945 werd dit gebouw door oorlogsgeweld verwoest toen de Canadese bevrijders de zich in het dorpscentrum verzamelde terugtrekkende Duitsers beschooten en het toenmalige Bernardusgebouw één rokende puinhoop werd. Beelden die we nu opnieuw zien in Oekraïne!

In 1951 kwam er een nieuw Bernardusgebouw waarin diverse verenigingen onderdak vonden en waar plaats was

voor bruiloften, dansen op zondagavond, koffietafels, toneelavonden en carnaval. G. Reijmer werd in 1964 beheerder van dit gebouw dat eigendom was van een stichting waarvan het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van het FNV, de ABTB en het KNOV.

Rond 1988 besloot dit stichtingsbestuur, mede na een ernstig ongeval van G.Reijmer en een teruglopende exploitatie, om het Bernardusgebouw te verkopen en wel aan Appie Koop van het nabij gelegen café (nu Plexat) . Na een verbouwing werd de naam Bernardusgebouw veranderd in “de Huije” en op 1 april 1988 werd het beheer overgenomen door de Stichting Gemeenschapswerk de Hellehond en werd de naam veranderd in De Vereeniging! In 2005 besloot het stichtingsbestuur het huurcontract met A. Koop te beëindigen zodat men zich meer kon toeleggen op de exploitatie van de dorpsboerderij Erve Boerrigter.

Bierbrouwerij de Grolsch werd daarna eigenaar van het gebouw en Dennis Nijhuis bleef de exploitatie verzorgen nu als beheerder en huurder en ook de naam bleef : De Vereeniging!

Een gebouw voor de dorpsgemeenschap en de dagjesmensen/toeristen dat begon als een plaats waar men drankmisbruik wilde bestrijden maar “gepast” gebruik is niet verboden! Proost!

Tonnie Bekke



OUD & NIEUW



NIEUWE KERKENVISIE GEMEENTE LOSSER

De door de gemeente opgestelde kerkenvisie over de o.a. de Plechelmuskerk in ons dorp is te lezen op www.delutte.com.

ACTUALITEITEN UIT ROEMENIË EN DE OPVANG VAN OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

De accommodatie van Bună Ziua kinderen in Roemenië ligt op een open terrein aan de rand van de stad Bărlad, waar diverse huisjes staan, die daar zijn neergezet door een Duitse hulporganisatie. Inmiddels zijn alle nu ingericht voor de opvang van vluchtelingen, ook het onderkomen dat kantoor biedt voor de activiteiten van onze stichting. Dagelijks wordt er naar de grens gereden om mensen op te vangen en onder te brengen; kinderen, moeders en grootouders. Vluchtelingen blijven relatief kort, enkele uren tot dagen, en reizen dan door naar West Europa. Dan komen er weer nieuwe vluchtelingen met nieuwe verhalen. Deze zijn heftig! We praten samen, en zingen samen. De les die we samen leren is dat mensen die elkaar niet kennen, zich kunnen verbinden en er voor elkaar kunnen zijn. Ondertussen is er op het terrein zelfs een Oekraïense baby geboren, terwijl zijn kersverse papa het thuisland verdedigt....

Inmiddels hebben onze medewerkers van Bună Ziua copii din România (de Roemeense kinderen in Roemenië) deelgenomen aan een sessie van 'Trauma company' om samen met Oekraïense professionals getraind te worden. Uniek en vooral leerzaam en praktisch. Alles is snel inzetbaar maar ook bedoeld om de eigen mensen te beschermen tegen 'secundair trauma'. Het is ander werk dan dat ze gewend zijn, en het laat ze niet koud. We zijn ook in overleg met 'War Child' om het team van Bună Ziua te trainen in een methode die is gericht op kinderen waar het oorlogstrauma wat minder op de voorgrond staat. Zodat zij op onze eigen opvang, maar bijvoorbeeld ook op de 'Blue Dots' (daar waar Oekraïense vluchtelingen de grens naar Roemenië oversteken), goed zijn toegerust.

Er komt gelukkig geld binnen dat nu direct wordt ingezet voor de opvang van vluchtelingen, en...de benzine om telkens naar de grens bij te kunnen reizen. Elke hulp is welkom! Een financiële bijdrage kan via www.bunaziua.nl/actie

Vluchtelingen kinderen hebben naast voedsel en onderdak ook 'normale dingen' nodig en worden betrokken bij leuke en leerzame activiteiten. Speciaal daarvoor is een kindvriendelijke ruimte ingericht waar allerlei activiteiten worden aangeboden, en waar ook kinderen die elders zijn ondergebracht welkom zijn.

Ondertussen zijn er deze week ook activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de "International Autisme Awareness Day", waaronder de 'levende bibliotheek', een geweldige kans om contact te maken en bewust te worden van autisme en de vooroordelen waar gezinnen tegen aan lopen. Geweldige mensen; ouders, vrijwilligers, psychologen, therapeuten en onderwijzend personeel kregen de kans, om in de open lucht op het terrein te praten, uit te wisselen en meer te leren van en met elkaar. Zo vermengen zich de activiteiten. De missie is en blijft, zoveel mogelijk kinderen te helpen! Samen zijn we onderdeel van een ketting van 'goede daden' zo noodzakelijk in deze tijd. Op deze manier creëren we gemeenschappen, beïnvloeden we het systeem en bouwen we de wereld... eentje waar we naar verlangen!

We zijn extra blij dat we met de Heurnetocht op 1 mei ook een steentje bij kunnen dragen! Doe dus mee aan deze fantastische wandeltocht met een Roemeens tintje. De gezinnen met kinderen komen op de 5 km door een echt Berenbos en dragen ook letterlijk een steentje bij die ze op de pauzeplek kunnen versieren. Daar worden de volwassenen verrast met een Roemeens 'wijn-proefertje' met een muzikale omlijsting.

WIJ WILLEN OOK LOS!

Nu Covid19 op z'n retour lijkt te zijn en mensen weer 'los' mogen, staat er nog een groep te springen om los te gaan. De trouwe viervoeters in De Lutte. Een aantal inwoners uit ons dorp heeft de handen ineengeslagen en is een petitie gestart voor een hondenveld. Met inmiddels ruim 400 handtekeningen op zak heeft de groep een plan opgesteld dat binnenkort bij de gemeente wordt ingediend. Met hopelijk een mooi omheind stuk grond als resultaat.

Het is een langgekoesterde wens van vele hondenbezitters in De Lutte. Een toegankelijke plek voor iedereen waar de honden vrij mogen rondrennen, elkaar ontmoeten en hun energie kwijt kunnen. Beate Roesthuis, een van de initiatiefnemers: "Het is belangrijk dat iedere hond in De Lutte los kan lopen. Juist van hondeneigenaren die minder mobiel zijn of in een rolstoel zitten. Zij kunnen niet naar een losloopgebied in het Lutterzand. Ook voor die mensen zijn wij deze actie gestart."

Een hond die zijn energie kwijt kan is een blijde hond en zorgt voor minder problemen. Volgens Joe Mullins is het niet alleen een ontmoetingsplek voor honden. "Door corona heb ik het contact met buurtgenoten echt gemist. Een hondenspeelveld brengt niet alleen de

honden bij elkaar, maar ook de mensen." Ook Theo Böcker van Happy Hond ziet de meerwaarde van een losrenveld dat tevens mogelijkheid biedt om hondencursussen in De Lutte voort te kunnen zetten. Con de Man van Stichting Dorpsbelangen vindt het een goed initiatief: "Een hond wil ook weleens stoeien met vriendjes en vriendinnetjes. Waar kan dat beter dan op een hondensloopveld in De Lutte?". Er is met veel enthousiasme vanuit de inwoners gereageerd. Ook de ondernemers ondersteunen dit initiatief en helpen door een flyer in hun winkel op te hangen en handtekeningen te verzamelen. Zelfs onze vertrouwde pakketbezorger Karen Lankamp is handtekeningen gaan inzamelen: "Iedere hond kent mij, want ik neem altijd lekkere snoepjes mee.". Alle enthousiaste medewerking stemt de initiatiefnemers positief in het verder uitwerken en aandragen van het plan. Door het stappenplan via het 'Pak an, pak over' initiatief van de gemeente te volgen, hoopt de groep dat de gemeente gehoor geeft aan de wens van meer dan 10% van onze inwoners.

Wil jij ook een goed omheind hondenveld in De Lutte? Teken de petitie op de facebookpagina: Hondensloopveld De Lutte of app naar: Jauke Boerdam, 06-33317042

AAN DE SLAG: GROEN OP HET SCHOOLPLEIN

Het is zover, de eerste, nieuwe boom is geplant op het schoolplein! Jonge mannen van de serviceclub 'Tafelronde 186 Losser' hebben dit gedaan samen met een paar kinderen. Hiervoor moesten natuurlijk ook eerst een paar tegels gewipt worden en zwarte grond aangevoerd. Met dank aan Heebing loon- en grondverzetbedrijf uit De Lutte, die spontaan hulp bood. Met het planten van een mooie winterlinde wil de Tafelronde aandacht vragen voor het belang van bomen en onze planeet. Een boom zorgt namelijk voor zuurstof, houdt regenwater vast, vangt luchtvervuiling af en biedt plek voor vogels en insecten. Met dit initiatief dragen zij bij aan de natuur en een groene speelomgeving voor de jeugd.

Tegels wippen

Voor deze boom zijn een paar tegels gewipt, maar het échte werk gaat op 13 en 14 mei a.s. beginnen. Dan zijn de eerste werkdagen voor vergroening van het schoolplein! Kinderen en ouders gaan onder leiding van Huub en Tobias nog meer tegels wippen om er zo voor te zorgen dat er meer ruimte komt voor groen en water. Het merendeel van de tegels worden hergebruikt, maar voor een deel ook aangemeld bij de gemeente Losser voor

het NK Tegelwippen. Dat is een landelijke wedstrijd voor gemeenten met het doel om zoveel mogelijk tegels in steden en dorpen te vervangen door groen. Hierbij gaat het niet alleen om de openbare ruimte en schoolpleinen, maar juist ook om particuliere tuinen. Iedere inwoner kan mee doen en zo een 'steentje' bijdragen aan een beter leefklimaat. Groen is nodig om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en insecten aan te trekken. Wil je met jouw eigen tuin ook mee doen aan deze actie? Dat kan nog tot 31 oktober! Vervang tegels (zoals terrastegels en stoeptegels) en stenen (zoals klinkers en waaltjes) door bloemen, planten, struiken en bomen. Tegels en stenen worden gratis opgehaald door de Tegeltaxi van Twente Milieu. Meer informatie: www.nk-tegelwippen.nl of mail naar: tegelwippen@losser.nl

Voor de eerste werkdagen op het schoolplein zijn sterke mannen nodig, maar natuurlijk ook andere gastvrije mannen en vrouwen die bijvoorbeeld voor versnaperingen en lunch kunnen zorgen. Iedereen is welkom, dus wil je meedoen neem dan even (per mail) contact op met juf Lian e-mail: a.wildemors@konot.nl

MAAK KENNIS MET TENNIS

Inmiddels is het tennisseizoen begonnen. De lessen zijn gestart, de voorjaarscompetitie zal op 5 april gaan beginnen. Op 3 april hebben we een feestelijke aftrap aan het nieuwe seizoen gegeven, met ons brunchtoernooi.

Tennisschool Approach heeft de laatste 2 weken van maart een viertal tennislessen voor de groepen 4 t/m 6 van de basisschool gegeven. Op maandag 4 en 11 april en 2 en 9 mei of vrijdag 8, 15 en 22 april en 6 mei worden er 4 gratis tennislessen gegeven. Aanmelden kan via jc@tckardoes.nl. Voor tennisrackets wordt gezorgd.

HEURNETOCHT STEUNT HET GOEDE DOEL



Na een afwezigheid van twee jaar kan en mag het gelukkig weer. Zondag 1 mei is de 14e editie van de Heurnetocht, georganiseerd door de wandelafdeling van Loopgroep De Lutte. Hulp aan de Stichting Buna Ziuă staat in deze editie centraal en voor iedere wandelaar doneren wij 1 euro.

De Heurnetocht heeft wederom verrassende routes door het prachtige Twentse landschap. Iedereen kan zijn of haar eigen favoriete afstand kiezen, van 5 tot 35 kilometer en diverse afstanden daartussen. Ook voor gezinnen met kinderen is de tocht aantrekkelijk. Voor de kleinsten is er een thema met speur-opdrachten en spelletjes.

Dit jaar mogen de kinderen een steen versieren en die een speciaal plekje geven. Tijdens de routes zijn pauzeplaatsen waar animatie zal zijn met een Roemeens tintje. Op de pauzeplekken zijn koffie en thee verkrijgbaar.

Dit jaar zal de Heurnetocht in het teken staan van het jubileum van Stichting Buna Ziuă, kinderen in Roemenië. Al 25 jaar bieden zij structurele hulp aan kinderen en families in Roemenië. Met hun ervaring en kennis bieden zij momenteel tevens hulp aan de vluchtelingen uit hun buurland Oekraïne, ernstig getroffen door de huidige oorlog. De hulpverleners en vrijwilligers van Stichting Buna Ziuă helpen bij het opvangen van de vluchtelingen en bieden hun o.a. onderdak, medische ondersteuning, levensmiddelen en kleding. Met uw deelname ondersteunt u dus óók de hulpverlening aan Oekraïne. Het start- en eindpunt van de Heurnetocht is bij Pannenkoekhoeves De Stroper, Bentheimerstraat 25 in De Lutte. Hier kunt u na afloop nog gezellig even zitten voor een drankje, of natuurlijk een pannenkoek.

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende afstanden en starttijden:

20, 30 en 35 kilometer: starttijd tussen 7.30 en 9.30 uur

10 kilometer: starttijd tussen 7.30 en 11.00 uur

5 kilometer: starttijd tussen 9.30 en 11.30 uur

Het inschrijfgeld is € 5,00 voor volwassenen en voor kinderen tot en met 12 jaar € 2,50. Leden van de KNWB krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 1 euro korting. Pinnen is helaas niet mogelijk. Elke deelnemer krijgt een routebeschrijving en bovendien zijn alle routes duidelijk met pijlen aangegeven.

We zien u graag op zondag 1 mei in De Lutte. Er is voldoende parkeermogelijkheid. Meer informatie: www.loopgroep.nl en www.bunaziua.nl.

OUDIJZERACTIE 2022 GAAT DOOR

Op zaterdag 23 april aanstaande organiseert Jong Nederland de oudijzeractie. Vanaf 08.00 uur wordt in het buitengebied huis-aan-huis oud ijzer en papier opgehaald. 's Middags vindt de inzameling binnen de bebouwde kom plaats. In verband met concurrerende oudijzerhandelaren gelieve binnen de bebouwde kom het ijzer pas rond/na 12.00 uur buiten leggen.

Dit jaar halen we ook oud ijzer en papier op de Luttermolen op. Om 08.00 uur beginnen we hier, dus zorg dat het op tijd klaarligt. Vanwege strenge milieueisen wordt geen witgoed, complete auto's of rubber opgehaald. Accu's zijn wel welkom. Grote en zware delen kunnen vooraf worden aangemeld op vrijdag 22 april tussen 17.00 en 19.00 uur op een van de volgende telefoonnummers: 06-81054812 of 06-30635862.

OPTOCHTEN ELDERS MAAR FEESTEN BIJ DE BOSDÛVELKES

Voor alle leeftijden in dorp De Lutte zijn er festiviteiten georganiseerd. De jubilerende carnavalsvereniging De Bosdûvelkes, zij bestaan immers 55 jaar, hebben na een feestelijke en zeer informele receptie het programma voor 8, 9 en 10 april klaar.

De aftrap is samen met de leerlingen en het onderwijzend team van de Plehelmusschool op vrijdagochtend 8 april in de school en 'smiddag de optocht door het dorp. De optocht start om 13.45 uur op het schoolplein en voert door de Boerrigterstraat, Plehelmusstraat, Beatrixstraat en via de Dorpstraat weer terug naar school. Mensen worden van harte uitgenodigd om langs de route het bonte kindergezelschap te aanschouwen. Natuurlijk zijn alle jeugdhoochheden en de grote Graaf met adjudant in de optocht.

Vrijdagavond om 18.30 uur begint het feest voor de jeugd: 'Happy Fris'. Het thema voor dit geweldige feest 'Glow in the Dark'. Volop met muziek en carnavalshoochheden duurt dit feest tot 21.00 uur. De entree kost 3,50 euro (incl twee consumpties) en wordt gehouden in De Vereniging.

Dezelfde avond en in dezelfde zaal start om 21.30 uur 'Sjikker Friday'. Voor de jongere ouderen een verkleedfeest onder leiding van DJ Titom.

Zaterdag 9 april wordt traditioneel de Zotte Zoaterdag gehouden. Na deelname aan de optocht in Rossum wordt het feest vanaf 16.00 uur voortgezet in residentie De Vereniging met optredens van zanger Alwie Kroeze en goochelaar Fred-Ric Schrijvers. Dit feest is voor alle inwoners en bezoekers en OOK belangrijk: voor ALLE leeftijden. Geen entreekosten! Natuurlijk ook optredens van de hofkapel Dûvels Geweld.

Zondag 10 april wordt een spannende dag voor de Wagenbouwers en zeker voor alle Bosdûvelkes. De deelname in de Grote Twentse Carnavalsoptocht is ook het moment waar alle inwoners van De Lutte trots op hun carnavalslisten kunnen zijn. Immers vieren we ook 55 jaar carnaval in De Lutte. Feest wordt er dan gevierd na afloop in de carnavalsloods aan het Pastoor Rudingpad. Maandag 11 april wordt de Dûvel verbrand en het jubileumfeest afgesloten.

GIFT TOT € 1.200,- PER JAAR HEEFT GEEN GEVOLG VOOR INWONERS MET UITKERING

Inwoners met een uitkering mogen tot € 1.200,- per jaar aan giften ontvangen. Het college van de gemeente Losser heeft dit bedrag voor giften vastgesteld. De gemeenteraad van Losser heeft op 1 februari jl. unaniem een motie aangenomen, waarin het college werd verzocht een vrijstelling voor giften tot een bedrag van € 1.200,- per jaar in te voeren, voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Met het collegebesluit is nu duidelijk tot welk bedrag giften aan inwoners met een bijstandsuitkering per jaar in ieder geval worden vrijgelaten. Daardoor worden mensen niet direct op hun uitkering gekort als zij een gift ontvangen.

Met het besluit wordt vooruitgelopen op de verwachte aanpassing van de Participatiewet, waarbij meer aandacht is voor de menselijke maat bij de uitvoering van de wet. Giften van de voedselbank, kledingbank en soortgelijke instellingen tellen hierbij niet mee en worden sowieso vrijgelaten.

GERARD KAMP ERELID TC KARDOES



Op de ALV van 21 maart jl. nam Gerard Kamp na 9 jaar afscheid als voorzitter van TC Kardoes. In deze 9 jaar heeft hij met verve de belangen van TC Kardoes en haar leden, zowel intern als naar buiten toe, behartigd. Het bestuur heeft Gerard voorgedragen als erelid en deze voordracht werd door de aanwezigen met een luid applaus ondersteund. Gerard was actief betrokken bij de diverse commissies en hij was zoveel mogelijk

aanwezig bij diverse toernooien en huldiging van kampioenen.

Gerard is gericht op verbinding, denkt goed na, denkt breed en heeft oog voor alle groepen binnen onze vereniging. Hij probeerde altijd te kijken of iets draagvlak heeft binnen de vereniging. En ook hoe acties/besluiten overkomen op anderen. Kwaliteiten die van hem een echte voorzitter gemaakt hebben. Anita Scholten overhandigde hem een bronzen beeldje van De Hellehond, als aandenken aan zijn voorzitterschap.

Naast Gerard namen Karin Schonewille (voorzitter JC) en Annet Woudstra (voorzitter TC) ook afscheid.

Anita Scholten zal als interim voorzitter de taken van Gerard waarnemen.

Matthieu en Annelies Brouwer, Irma Swennenhuis, Gea de Lange en Herman Nijhuis werden gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Marietje Grote Punt, Annie Koop en Raymond Strikker vanwege hun 40-jarig lidmaatschap.

OP WEG NAAR SANTIAGO

Donderdagavond 21 april presentatie-, signeer- en informatieavond "Naar Santiago!?"
Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Mickey van Hout. Ik woon sinds 7 jaar in De Lutte en ik ben 50 lentes jong. Ik ben vorig jaar mei/juni tijdens de covid lockdown op de fiets gestapt en aan mijn Camino de Santiago begonnen. 30 jaar geleden heb ik de wens uitgesproken naar Santiago te kunnen lopen. Helaas is dat door een ongeval in 1995 fysiek onmogelijk geworden. De plannen gingen de ijskast in. Totdat er 2 jaar geleden iemand aangaf dat er ook fietsroutes zijn. De wereld ging weer open en de mijne ook dankzij mijn fiets. De bijzondere ontmoetingen, de stilte, de regen, harde wind en de prachtige natuur die ondanks de ellende van covid gewoon ontwaakte. De Camino, het mooiste cadeau dat je aan jezelf kunt geven. Graag deel ik mijn Camino ervaringen ook met u.

Agenda:

- 19.30 voorstellen
- 19.45 vertellen over de Camino en pelgrimeren
- 20.15 foto en boekpresentatie
- 20.30 Uw vragen over uw reis of Camino/pelgrimeren beantwoorden
- 20.45 signeren en afsluiten avond

Entree: € 5,- inclusief een kop koffie of thee en € 2,50 korting op aanschaf boekje
Aanmelden vooraf en uiterlijk 20 april: Mickeyvanhout70@gmail.com of 06-81081066
Graag tot ziens donderdag 21 april bij dorpsshoes Erve Boerrigter.

THUISWEDSTRIJDEN VV LUTHERIA

Zaterdag 9 april

- 09:00** Havoc N2 1 - BUVO N2 1
- 09:00** Lutheria N2 2 - Volley '68 N2 1
- 09:00** Polstars N2 1 - Wevo 70 N2 1
- 09:00** Rosstars N2 3 - Lutheria N2 1
- 09:45** Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 2
- 09:45** Volley '68 N2 1 - Havoc N2 1
- 09:45** Wevo 70 N2 1 - Lutheria N2 2
- 09:45** BUVO N2 1 - Polstars N2 1
- 10:30** DeVoKo N1 3 - Dynamiek N1 1
- 10:30** DeVoKo N1 4 - Apollo 8 N1 1
- 10:30** DeVoKo N2 2 - Rosstars N2 3
- 11:15** Apollo 8 N1 1 - DeVoKo N1 3
- 11:15** Dynamiek N1 1 - DeVoKo N1 4

Maandag 11 april

- 19:00** Lutheria MA 2 - Apollo 8 MA 3

Vrijdag 15 april

- 19:00** Lutheria DS 3 - Weghorst Makelaardij
WVC Volley DS 3
- 19:00** Lutheria DS 1 - Mazza Twente '05 DS1
- 21:00** Lutheria DS 2 - Lammerink
Installatiegroep/Set-Up '65 DS 5

Zaterdag 16 april

- 09:00** Lutheria N6 1 - Time Out '75 N6 2
- 10:30** Apollo 8 N6 3 - Lutheria N6 1
- 10:30** Lutheria N4 2 - HVC N4 1
- 11:15** Havoc N4 2 - Lutheria N4 2
- 13:00** Lutheria MC 2 - Krekkers MC 5
- 15:00** Lutheria MC 1 - Dynamo Tubbergen
MC 3

Zie voor actuele informatie de website of volg ons op Facebook of Instagram.

AGENDA ZIJ-ACTIEF IN DE MAANDEN APRIL EN MEI

Op 26 April is er een interessante avond over het leven in de gevangenis door Merlin Oosterbroek. Ook niet leden zijn van harte welkom, wij vragen dan wel 5 euro entreegeld. Opgave is niet nodig.

Op 12 mei is het jaarlijks uitstapje naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Kosten zijn 65 euro voor koffie in de bus, entree en diner bij Café-Restaurant Hutten. We hopen dat er veel animo is! Deze reis is samen met Zij-actief Rossum. Vertrek en terugkomst per bus bij Café-Restaurant Hutten. Opgave bij Rita Gerritzen. Tel: 0623856436. Reiskosten s.v.p overmaken per bank vóór 1 mei. Vertrektijd staat in het volgende Luitke.

Nog even aandacht voor de gezellige muziek- en dansmiddagen in De Vereeniging! Astrid Nijhuis en Gerrit Gorkink zorgen voor muziek en zang en wel op de volgende zondagen: 24 april, 8 mei en 12 juni van 13.30-17.00 uur. Van harte aan te bevelen!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Rita Gerritzen.

SAM'S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Coronamaatregelen in Oeganda helpen kinderen weer naar school

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes. Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder andere in het district Kamuli, in de regio Busaga, aan beter onderwijs. In het Oegandese onderwijssysteem loopt het schooljaar van februari tot en met december. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt. Sinds 1997 is basisonderwijs gratis. Zo'n 94% van de

kinderen gaat naar de lagere school, maar 67% maakt deze ook af en slechts 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs. Uganda is een van de landen met een groot aantal niet-schoolgaande kinderen. Het voltooiingspercentage in Kamuli zal naar verwachting aanzienlijk afnemen door COVID-19, tenzij scholen en gemeenschappen stevige maatregelen nemen om leerlingen aan te moedigen weer naar school te gaan.

Op zaterdag 7 mei a.s. kunt u in De Lutte kleding en schoenen die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt, inleveren bij de Heilige Plechelmuskerk aan de Plechelmusstraat 5. De Sam's vrijwilligers zijn dan van 09.00-12.00 uur aanwezig om de goederen geheel coronaproof in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed, knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij niet aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar

Een financiële bijdrage van € 75.000 biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaar; door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden

komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen. We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

Projecten

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Kijkt u eens op www.samskledingactie.nl

STAPPEN & HAPPEN & FIETSDINER WEER VAN START

Het toeristisch seizoen is in aantocht. De Stappen & Happen arrangementen zijn weer begonnen en vanaf 1 april kun je weer deelnemen aan de fietsdiner routes. Met Stappen & Happen wandel je door het mooie Dinkeldal. Een dag of dagdeel lang wandel je een schitterende route, waarbij je onderweg stopt bij verschillende horecagelegenheden voor koffie met iets lekkers en een lunch met drankje. Er zijn vanuit Beuningen, De Lutte en Losser verschillende wandelroutes variërend van 6 tot 13 km. De kosten voor deze activiteit bedragen € 19,50 p.p.

Fietsdiner

Met het fietsdiner ga je op pad voor een schitterende route op knooppunten door het Dinkeldal, waarbij je onderweg stopt bij de horeca. Prachtige fietsroutes in samenwerking met de lokale horecaondernemers. Losser en omgeving kent een enorme diversiteit in landschap & restaurants en dat maakt deze routes tot een unieke belevenis. Niets heerlijker dan met het mooie weer door de mooie natuur te fietsen en op een terrasje te genieten van een hapje en drankje.

Een dag vullende activiteit waarbij het natuurschoon de groene draad vormt. Sportief én culinair genieten van vijf of drie gangen bij verschillende restaurants in de regio (koffie met lekkers, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en ijs). Er zijn vanuit Beuningen, De Lutte en Losser verschillende fietsroutes variërend van 25 tot 50 km. Voor de route met drie stops betaal je € 29,50 p.p. en de route met vijf stops € 42,50 p.p.

Online te boeken

Nieuw is dat de routes vanaf heden ook online te boeken zijn. Voor een overzicht van de fiets- en wandelroutes die horen bij de arrangementen: www.visitdeluttelosser.nl. Voor meer info neem je contact op met Tourist info De Lutte-Losser, tel.0541-551160

VRIJWILLIGERS VOOR OEKRAÏNERS GEZOCHT:

Inwoners van de gemeente Losser willen graag een bijdrage leveren om de mensen uit Oekraïne te ondersteunen. Zo zijn er in de gemeente al diverse acties om geld of goederen in te zamelen. "Mooi om te zien dat onze inwoners klaarstaan om anderen te helpen", aldus waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok.

Aanmelden als vrijwilliger

In de komende tijd hebben we veel vrijwilligers nodig voor praktische ondersteuning. Maar ook om Oekraïners wegwijs te maken in onze gemeente en voor het sociale contact. We hebben ook mensen nodig die als tolk kunnen optreden. Wilt u helpen? Meld u dan als vrijwilliger en stuur een mail naar info@fundamentlosser.nl.

- Wie iemand in huis wil opnemen, kan dat melden op www.nutwente.nl.
- Wilt u hulpgoederen geven, geef dit dan aan op www.twentevooroeukraïne.nl.

Deze instanties inventariseren wat op dat moment nodig is en koppelen vraag en aanbod aan elkaar.

Eerste opvanglocatie

De gemeente heeft inmiddels zelf een eerste locatie gereed voor Oekraïense vluchtelingen. Het is een woning aan de Irisstraat in Losser. De direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Kok: "We kunnen hier maximaal acht personen opvangen. Wie er komen en wanneer, is nog niet bekend. De mensen uit Oekraïne zullen hier gewoon wonen, werken, naar school gaan. We hopen van harte dat ze hier hun leven weer kunnen opbouwen. Voor hoe lang dan ook. We weten zeker dat de inwoners van de gemeente Losser bereid zijn hen hierbij te helpen." Naast de woning aan de Irisstraat kijkt de gemeente welke andere locaties in aanmerking kunnen komen.

Vragen?

Er zijn nog veel vragen over de opvang van Oekraïners. Er is niet alleen huisvesting nodig, maar ook medische zorg, werk, inkomen of onderwijs. Landelijk, regionaal en in de gemeenten wordt hard gewerkt aan dergelijke vraagstukken. Op de site van de gemeente Losser is een informatiepagina Oekraïne aangemaakt. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt. Kunt u het antwoord niet vinden op de website, mail dan uw vraag naar: lvo@losser.nl (Losser voor Oekraïne). We proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen die binnenkomen.

KOORLEDEN GEZOCHT VOOR 'T LUTTERS GELUUTKE

Wij zijn een enthousiast vrijetijdskoor en ons repertoire is divers. Graag willen wij ons koor uitbreiden met nieuwe leden. Wij repeteren elke dinsdagmiddag in De Lutte. Lijkt het je leuk om mee te doen, kom gerust eens vrijblijvend langs. Interesse? Stuur een e-mail naar paul-brigitte@hotmail.com of bel 06 37 33 60 93.



LENTE IN TWENTE.....

Het is weer lente, heerlijk! Genieten van het zonnetje, 's avonds langer licht, hardlopen in korte broek, de ijssalon die weer open is, terrassen weer vol en mijn tuin vol met onkruid. Zelfs de Hellehond straalt nu er meer reuring is in het dorp.

Gelukkig zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Losser goed verlopen en volgens de krant is iedereen blij met de uitslag. We moet er toch niet aan denken dat de formatie in onze gemeente net zo lang gaat duren als in de landelijke politiek. En we mogen trots op onze jongeren die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeentelijke politiek.

Ik beken eerlijk dat ik op een jongere heb gestemd. Zij moeten nu plannen en keuzes maken voor ons dorp, plannen en keuzes die toekomstbestendig zijn. Dus ons dorp leefbaar houden voor de toekomst en dat is erg belangrijk voor ons allen.

Zijn er nog punten die ik gemist heb in de verkiezingsprogramma's? Ja, eigenlijk wel. Wie van de partijen gaat iets bedenken waardoor lege panden geen kans krijgen om te verloederen. Zo zonde! Er zou een punt in de lokale wet moeten komen die huis/pandeigenaren verplichten om binnen acceptabele tijd een plan te presenteren en te realiseren of anders vervalt het pand aan de gemeenschap of iets dergelijks. Kan ik hiervoor een voorstel indienen?

De jaren '80 zijn nu hot, de jaren waarin woningkraak (ook een optie voor leegstaande panden) een hot item was. Op de voorpagina van een damesblad staan foto's van popsterren en mode uit de jaren '80. Ik zie een foto van een popster die nu rond de 70 jaar is, hij en zijn bandleden lieten meiden bij bosjes flauwvallen tijdens optredens. Ik zing zachtjes, want ik sta in een supermarkt, één van hun bekendste liedjes. Een kleine verandering in de tekst want ik moet denken aan een vriendin van mij die nog altijd een zwak voor deze artiest heeft. "Sinds een jaar of 30, vlinders in mijn hoofd, sinds een jaar of 30 aangenaam verdoofd" "Het is wel een beetje raar, 52 jaar, trillend op mijn benen". Lieve vriendin, op het eerste feestje gaan we dansen op dit nummer!

De jaren '80, mijn tienerjaren en de jaren van de schoudevullingen. Super hip in die tijd maar wie weet nog hoe onhandig die losse schoudevullingen waren. Ik weet zeker dat er mensen zijn die deze vullingen wel ergens kwijt zijn geraakt ergens op de dansvloer of tussen bh en spijkerbroek. Ik herken dit, jeetje wat een onhandige dingen als je lekker aan het dansen was bij o.a. Tijs in Lattrop.

Mocht iemand mij tegenkomen op de dansvloer, ik draag geen losse schoudevullingen meer. Dat wordt een beetje raar, 52 jaar en trillend op mijn benen....

Monique Grefthuis



Volgens de voorzitter van het wedstrijdsecretariaat komt het niet zo vaak voor (omdat het juiste antwoord meestal al snel binnen is), maar bij de vorige Kiek Es! kwam er toch echt een fout antwoord binnen. De tekening liet geen detail zien van de ingang van hotel De Wilmersberg. De juiste locatie was in een heel ander deel van het dorp te vinden. En het was Bram Leloux die deze plek als eerste herkende. Hij kreeg de digitale wisselbeker toegestuurd, omdat het inderdaad de ingang van de receptie van camping Meuleman was die Babs Oude Elferink had getekend. Bram, van harte gefeliciteerd met je bijzondere prijs.

Onze vaste illustrator Babs heeft wederom een herkenbare plek in De Lutte op papier vastgelegd. Denkt u te weten om welke plek het gaat, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.

- Advertentie -

ProdiCure

by Ellemiek

Pedicure, schoonheidsspecialiste, visagie & nagelstudio
Stendermolen 7, 7587 RK De Lutte
06-51 440 420 / info@prodicure.nl
www.prodicure.nl

**KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN
CHRISTIE
LOCATIE DE LUTTE**



Zondag 10 april :

09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman

Lectrice : mevr. B. Alberink

Vrijdag 15 april : Goede Vrijdag

15.00 uur : Kruisweg

: mevr. M. Oude Ophuis, mevr. A. Scholte Lubberink

18.00 uur : Goede Vrijdag viering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : pastor I. Schraven

Zondag 17 april : Pasen

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Lectrice : mevr. T. Hesselink

Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke

20.00 uur : Ontsteken paasvuur

Maandag 18 april : 2^e Paasdag geen viering

Woensdag 20 april:

19.00 uur : Eucharistieviering

Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Zaterdag 23 april:

19.00 uur : Vormselviering m.m.v. dameskoor

Voorganger : monseigneur Hoogenboom en pastor I. Schraven

Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Zondag 24 april :

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor

Voorganger : pastor T. van Vilsteren

Lectrice : mevr. T. Hesselink

Woensdag 27 april : **Koningsdag**

19.00 uur : Communieviering

Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman

INTENTIES

Zondag 10 april:

Gerhard Koertshuis, Jan Olde Rikkert, Ouders Dierselhuis-Bosch, Marietje Notkamp-Benneker.

Jaargedachtenis:

Ouders Schopman-Aveskamp, Bernard Koertshuis, Henk van Leijenhorst, Miny Volker-ter Linde, Frans Dierselhuis, Marie Seijger-Schasfoort, Annie Oude Roelink-Lemmink, uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag.

Zondag Pasen 17 april:

Ouders Benneker-Steghuis, Ouders olde Hanter-Lansink, Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, ouders Zwijnenberg-Koekenberg, ouders Reijmer-Schulte, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Pikkemaat-Peterman, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Bernard Sanderink, ouders Tijhuis-uit het Broek, Tonnie Oosterbroek, Frans Brookhuis, Frans en Annemarie Rosink, Herman Pünt, Henny Nordkamp, ouders Grote Punt-Nijhuis, Marietje Haarman-Bloemen, Ouders ter Beek-Schurink, Ouders Scheper-Rikmanspoel, Ouders Vaneker-Oude Egbrink, Alphons Pünt, Frans Zwijnenberg, Betsie van Langen-Homan, Johan Reinink, Wilma Haarman-Velthuis, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Willy Punt, Annie Evering-Zanderink, Annie Oude Roelink-Lemmink, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Frans Broekhuis, Jan Kuipers, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Jozef Volker, Frans Koertshuis en overl. fam., Frans Haarman, Marietje Notkamp-Benneker.

Jaargedachtenis:

ouders Nijhuis-Beernink, Alwie Grunder, Leny Nijhuis-Kleijhuis.

Zondag 24 april:

Marietje Punt, Betsie van Langen-Homan, Jan en Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, Annie Oude Roelink-Lemmink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Frans Zwijnenberg.

Jaargedachtenis:

ouders Kok-Morsink, Elly Pross-Mensink, Martin Volker, Frans Rosink

PASTORPRAAT:

De afgelopen weken is er in verschillende wakes gebeden voor vrede in Oekraïne. Het gebed als vorm van bezinning op de gevolgen van een gewapend conflict in een polariserende wereld. Een bezinning als deze mag hopelijk bijdragen aan de gewenste vrede. Vrede die al decennia lang niet vanzelfsprekend en soms broos is. Vrede laat zich het beste kenmerken als een heilzame toestand van rust en harmonie en afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Daarentegen wordt het begrip vrede het meest gebezigd als tegenhanger van oorlog. Dat vraagt om enige nuance, want soms wordt geweld ingezet om vrede af te dwingen. Bestaat er daarom zoiets als rechtvaardiging voor oorlog? Het begrip rechtvaardige oorlog zal vele mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Er bestaat bij de meerderheid van de samenleving immers een diepe afschuw tegen oorlog. Toch rechtvaardigt het streven naar vrede soms inzet van proportioneel geweld. De ervaring leert dat het helaas niet mogelijk is om enkel op basis van emoties en goede bedoelingen vrede te waarborgen. De RK kerk heeft gezocht naar een universele vredesmoraal. Onderdeel van deze moraal is niet enkel verklaren dat een oorlog uit den boze is en dat het niet wil zeggen dat men de oorlog niet hoeft te voeren. Paus Franciscus zegt ons dat vrede niet enkel kan worden verstaan als een stroming die met name vredelievende overeenkomsten met andere religies en godsdiensten benadrukt. Vrede betekent meer dan alleen de afwezigheid van geweld. Vrede is een omvattend bericht met een diepere gelaagdheid. Zij impliceert een handreiking, een teken van begroeting, verbondenheid, het overbruggen van een verschil. Het gaat vooral om de intentie om tot elkaar te komen. Vrede verbindt verschil. Het afdwingen van vrede kent een keerzijde, zeker voor talloze mensen die er door de geschiedenis heen hun leven voor hebben gegeven. We mogen hopen dat hun inzet niet voor niets is geweest. Met het aanstaande Paasfeest mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het licht van de verrezen Heer is daarbij een krachtig symbool. We vragen met de Paasdagen in het verschiet in de context van de huidige gebeurtenissen meer dan ooit om zijn bescherming en nabijheid, om vrede. In de

aanloop naar de goede week en de Paasdagen hopen we dat degenen die haat en duisternis zaaien tot inkeer mogen komen.

Dat niet langer onschuldigen en burgers moeten lijden en bevrijd worden van het juk van de agressor. We vragen om licht en vrede zodat bloedvergieten niet nodig is. Dat de wapens omgesmeed mogen worden tot ploegijzers. We vragen om zegen voor een ieder die zich als vijand gedraagt. Dat de vijand onze broeder mag worden. Ik wens u een zalig Paasfeest.

Tom van Vilsteren

PALMPASEN IN DE LUTTE

Op Palmzondag 10 april organiseren de werkgroep Kinderkerk van de St. Plechelmuskerk, de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter en de St. Plechelmus Harmonie samen weer de Palmpasen viering en optocht.

Om 10:30 worden alle kinderen met hun palmpasestok verwacht in de kerk voor een korte gezinsviering. Aansluitend vertrekt om 11:00 de stoet onder leiding van de St. Plechelmus Harmonie voor een feestelijke rondgang door het dorp.

Uiteraard is er ook de vertrouwde kleurplatenwedstrijd: Alle kinderen t/m groep 4 zullen op school en op het kindcentrum een kleurplaat uitgedeeld krijgen, die ingeleverd kan worden bij aanvang van de viering, bij de ingang van de kerk. De prijsuitreiking zal plaatsvinden na afloop van de optocht, in de appelhof naast het Dorpshoes.

Bij slecht weer zal de optocht worden ingekort. Hoe dan ook is er voor de liefhebbers genoeg tijd om 's middags de Twentse Carnavalsoptocht bij te wonen. We hopen op een grote deelname en heten u allen van harte welkom

"YES WE KUNNEN WEER...."

En na het grote succes van vorig "het Lopend Vuurtje" gaan we dat dit jaar ook weer doen. Op zondag 17 april om 19.45 uur verwachten we iedereen die naar het Paasvuur wil gaan eerst in de kerk.

Hier worden de eigen kaarsjes ontstoken aan het "Licht van Christus" : de Paaskaars. En dit jaar is het helemaal bijzonder om dit te doen in het "licht" van de oorlog in Oekraïne.

Vervolgens gaan we samen met de Poaskeerls in optocht naar het Paasvuur. En onder het genot van een versnapering, te verkrijgen in de tent, wordt het Paasvuur aangestoken en genieten we samen van het licht en warmte dat verspreid wordt.

Kinderkerk De Lutte

BRIEF VAN DE R.-K. BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede naar ons land. Er is een grote bereidheid om hen

te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse bisschoppen zijn u allen dankbaar voor deze inzet en heten de vluchtelingen van harte welkom.

Utrecht, 18 maart 2022 (voor de gehele tekst van de brief verwijzen wij u naar de website van de parochie Lumen Christi).

VERHUIZING

Op 17 maart hebben mijn echtgenote en ik de pastorie in de Lutte verlaten. We zijn verhuisd om ons wederom te vestigen in Almelo. We kijken terug op een mooie periode op een prachtige en unieke plek in de Lutte. Nu zult u zich afvragen waarom dan deze unieke plek verlaten? Dat heeft o.a. te maken met ontwikkelingen op de huizenmarkt. We hebben daarom, eerder dan aanvankelijk de bedoeling was, een huis gekocht in het centrum van Almelo. Deze verhuizing staat los van mijn werkzaamheden voor Lumen Christi. Hierin verandert niets. Ik blijf onder dezelfde condities werkzaam in de parochie en zal u op gezette tijden blijven ontmoeten.

Vriendelijke groet, **Tom van Vilsteren**

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7, 7587 AL, De Lutte
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur
 Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur
 Vrijdagmorgen van 10.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

koertshuis

ELEKTROTECHNIEK REVISIENGEN



Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFEPLEXAT.NL



Schreur



Twents
brood
hoes.



BEAUTY STUDIO

Dorpstraat 15 De Lutte
T. 0541 - 55 15 19
M. 06 20 96 20 20
E. gonnie@tiscali.nl

welness • visage • schoonheids- en pedicureaanpak
nagelstyling • parfumerie • bijoux • advies

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



AMBAC FLEUK SINDS 1979

BEER, PAKKA & DOCHTER



Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79



Dorpstraat 12 - 7587 AA De Lutte
info@woonmet.nl | 0541-753007

