

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte



Foto: Thorsten Göng

Uitgave 9 - van 28 juni t/m 19 juli 2022



25 JUNI TOT 1 JULI: WEEK VAN DE AMATEURKUNST



DONATIE 600 EURO VOOR BUNĂ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË



WERK IN UITVOERING: GROEN AVONTUUR PLECHELMUSSCHOOL



70 LEEN-IPADS UITGEDEELD OP KINDERDAGVERBLIJVEN



**KIEK-ES
[facebook.com/kiekesintlutke](https://www.facebook.com/kiekesintlutke)**

JAARKALENDER

Juni

- 29** Dorpshoes: Kuierwandeling
- 29** Zonnebloem voorjaarsuitstapje

Juli

- 2** Zölf Met Nemm'n Dorpstheater
- 8** Hellehondsdagen
- 9** Hellehondsdagen
- 10** Hellehondsdagen
- 13** Repair Café De Lutte
- 13** KBO middag: Jeu de Boules - Dorpshoes
- 13** Deadline 't Luitke nr. 10
- 27** Dorpshoes: Kuierwandeling

In juli en augustus gaat Zijactief iedere dinsdag fietsen om 19.00 uur vanaf de kerk. Aanmelden is niet nodig.

Augustus

- 3** Deadline 't Luitke nr. 11
- 24** Deadline 't Luitke nr. 12
- 31** Dorpshoes: Kuierwandeling

September

- 13** Zijactief start nieuwe seizoen in de kerk
- 14** Deadline 't Luitke nr. 13
- 24** Gala Bosdûvelkes, aanvang 20.00 uur
- 25** Gala Bosdûvelkes, aanvang 16.00 uur
- 25** Play along-concert Plechelmus Harmonie

Oktober

- 16** Twentse Cultuurtocht
- 25** Activiteit Zijactief



Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af. **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088 - 555 11 55**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. **088 - 463 35 66**

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51 803 107**
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening **0541 - 552 638**
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Redactie-adres 't Luitke **0541 - 552 009**
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail **luitke@dorpshoes.nl**
Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:
Email **luitke@lumenchristi.nl**
Voor vragen over bezorging van 't Luitke:
E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

Het volgende 't Luitke, editie 10, loopt van 19 juli tot 9 augustus 2022.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 13 juli voor 20:00 uur via e-mail.

KOM LANGS TIJDENS DE WEEK VAN DE AMATEURKUNST



Van 25 juni tot 1 juli laten Losserse groepen en kunstenaars zien wat voor een leuke dingen zij allemaal doen tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK). Bezoek mooie optredens, volg interessante workshops en bekijk inspirerende exposities tijdens de Week van de Amateurkunst!

‘De WAK staat dit jaar in het teken van Weerzien’, vertelt Andre van Huizen, cultuurcoach en een van de organisatoren van de WAK. ‘We hebben elkaar twee jaar lang nauwelijks kunnen zien en ontmoetingen waren lastig te plannen door alle Coronamaatregelen. Nu dat allemaal achter de rug lijkt te zijn, willen wij de (amateur)kunstenaars in de gemeente Losser weer een groots podium geven.’

Het programma tijdens de WAK is heel divers. Er zijn optredens van verschillende koren en bandjes in de verschillende dorpskernen, jongeren kunnen leren draaien bij een echte DJ of verzamel alle potten en pannen in huis en doe mee aan de Trunk en Trash workshop.

Het complete programma staat op onze website: www.fundamentlosser.nl/agenda

70 LEEN-IPADS UITGEDEELD OP KINDERDAGVERBLIJVEN

Afgelopen dinsdag en donderdag zijn er op alle kinderdagverblijven leen-Ipads gebracht voor de kinderen en ouders, die meedoen aan VVE-thuis.

VVE-thuis is het ouderbetrokkenheidsprogramma dat hoort bij de Verlengde Voorschoolse Educatie. Rondom een thema in de groep wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd waarbij wat dieper op het thema wordt ingegaan. Er wordt materiaal meegegeven waar de ouders en kinderen thuis gezellig samen gebruik van mogen maken. Hier komt nu ook een leen-Ipad bij. Op deze Ipad staan boekjes, liedjes en spelletjes rondom het thema. Op deze manier worden de onderwerpen herkend en beginnen de begrippen bij de kinderen nog meer te leven en wordt ervaren dat taal en leren heel fijn zijn.

Het succes van de pilot “Digi-TAAL Thuis!” een ouderbetrokkenheidsprogramma op de basisscholen De Wegwijzer in Losser en de Pax Christi in Overdinkel, uitgevoerd door Fundament, was de reden dat de gemeente Losser zo enthousiast werd dat zij besloot ook leen-Ipads aan te schaffen voor het ouderbetrokkenheidsprogramma op de kinderdagverblijven in Losser.

BELANGSTELLENDEN EHBO-CURSUS GEZOCHT

In het aankomende jaar willen we graag weer een eenheids cursus EHBO en/of cursus reanimatie/AED opstarten. Wie heeft hier belangstelling voor?

Wist u dat de meeste ongelukken thuis gebeuren, zo'n 600.000 per jaar. Is het dan niet fijn dat u of iemand in de buurt weet hoe te handelen. Weet u wat u moet doen bij levensbedreigende situaties? Wat doet u als iemand bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt. Tijdens een EHBO cursus leert u hoe u moet reanimeren en een AED gebruiken. Ook leert u tijdens de theorie- en praktijklessen hoe je het beste kunt handelen als er een "ongeluk" thuis gebeurt. Vaak bent u de eerste die een kind of partner kunt helpen.

De eenheids cursus bestaat uit 2 onderdelen, een theorie- en praktijk-gedeelte. Het eerste onderdeel, de theorie, is een thuisstudie De praktijklessen, inclusief een proefexamen en het examen, worden verdeeld over 7 avonden. Tijdens deze praktijklessen leert u letsels

herkennen, verbanden aanleggen, reanimeren en het bedienen van een AED. Vanaf 2017 zit het onderdeel kinder-EHBO ook in de basis cursus.

U kunt ook kiezen voor een cursus Reanimatie & AED. In deze cursus leert u reanimeren, het bedienen van een AED en het doorgeven van een melding aan de meldkamer bij een reanimatie. Elke seconde telt en hoe meer mensen kunnen reanimeren hoe groter de kans is dat iemand met een hartstilstand het overleeft.

Hebt u interesse of vragen?

Aanmelden via contact@ehbodelutte.nl. Een EHBO- cursus doet u niet alleen voor uzelf maar ook voor uw naasten. Het is goed te weten wat te doen en niet te doen als u in een situatie komt. De cursussen worden gegeven door een kaderinstructeur en ondersteund door een lotus. U ontvangt na het behalen van het examen een officieel diploma. Voor eventuele verder informatie verwijzen we naar de website: www.ehbodelutte.nl

NIEUWS VAN ZIJACTIEF

Fietsen op dinsdagavond in juli en augustus. Vertrek 19.00 uur bij de kerk. Opgave niet nodig.

13 september start het nieuwe seizoen met een viering in de kerk om 19.00 uur. Daarna is er een wijnproeverij met en zonder alcohol gecombineerd met hapjes. Opgave bij Rita Gerritzen, mtagerritzen@hotmail.com of 06-23856436.

De volgende data s.v.p. noteren in de agenda: 25-10 / 22-11 / 06-12 / 13-12
Jullie horen nog hoe deze avonden worden ingevuld.

Voor alle leden een hele fijne vakantie gewenst met veel gezelligheid en zon!
Ook namens het bestuur,
Rita Gerritzen

NIEUWS UIT DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

Wist u dat:

- Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009
- U ruimtes kunt huren in het dorpsshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
- Gedurende de gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpsshoes
- De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen
- Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Aangepast openingstijden dorpsshoes maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Het dorpsshoes is elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend. De bibliotheek heeft dan dezelfde openingstijden als het dorpsshoes. In de vakantieperiode is er geen biebpersoneel aanwezig. Er zijn in de vakantieperiode geen activiteiten zoals yoga, bridge, muzieklessen en EHBO. Wel is het "ontmoetingspunt" van Zorggroep Sint Maarten er elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. De actieve ontmoeting op woensdagmorgen heeft vakantie van 8 t/m 26 augustus .

Heeft u nog vragen omtrent activiteiten kunt u ons altijd mailen gea@dorpshoes.nl of bellen 0541-552009. Elke dag staan onze vrijwilligers voor u klaar om u van informatie te voorzien. Wij wensen u allen een heel prettige, zonnige, vakantieperiode toe.

Duo-fiets lenen bij dorpsshoes Erve Boerrigter



Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte een duo-fiets. Deze is gestald in het dorpsshoes en vanuit hier wordt deze uitgeleend. Velen hebben de afgelopen 4 jaar al met veel plezier gebruik gemaakt van deze mooie duo-fiets. Ook nu het weer mooi weer wordt, is het geweldig om een fietstochtje met deze fiets te maken.

Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch een mooi fietstochtje door de omgeving van De Lutte maken dan is deze duo-fiets iets voor U! Samen met een eigen fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken.

U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag. Tijden in overleg met de medewerker van het dorpsshoes (9.30 – 16.30 uur). Wilt u de fiets in het weekend gebruiken? Neem dan in de week voorafgaand aan dit weekend, contact op met het dorpsshoes. Voor het gebruik van de duo-fiets wordt een vrije gift gevraagd. Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren, neem dan contact met ons op.

Meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie www.dorpshoes.nl



WAT WÉÉT IEDEREEN?

“Mam, bij M thuis gaat het echt héél anders dan bij ons thuis.”

Verschrikt kijk ik op. “Watte?!” “Ja, die doen sommige dingen gewoon heel anders, dat snap je toch wel?” Ja, dat snap ik zeker wel denk ik onrustig. “Hoe weet je dat?” vraag ik zo ontspannen mogelijk. “Daar hebben we in de klas over gepraat.”

Ik voel hoe de stress in mijn lijf langzaam de overhand neemt. Want dit is het moment. Het moment dat niet alleen onze zesjarige dochter, maar blijkbaar ook de hele klas, inclusief de juf (!!) heeft ontdekt dat ons huishouden, maar ook onze capaciteiten als opvoeders nogal wat te wensen over laat.

Want ik weet het zeker, ze heeft ontdekt dat sommige situaties bij ons thuis helemaal niet zo normaal zijn als dat ze altijd dacht. Dat ze bij M thuis nóóit pas halverwege het eten ontdekken dat de kinderen de opgedroogde modder van die ochtend nog aan de handen hebben zitten. En dat ze daar sowieso nooit de boontjes met hun handen opeten. Dat ze daar thuis nooit ruzie maken, en al zéker dat er daar uit onmacht en frustratie nooit iemand schreeuwt.

Dat er daar nooit een hele dag een bruine jongen in de toilet drijft, omdat ze de kinderen daar wél hebben kunnen aanleren dat je doortrekt als je klaar bent. En dat de lampen er ook nooit blijven branden. Dat ze daar nooit voor de televisie worden gezet, omdat de moeder van M even wil koken zonder gedoe in

de keuken. En dat het eigenlijk ook best raar is als je 's avonds alleen een bak opgewarmde rode kool krijgt met kwark en havermout, omdat er na een drukke dag niemand nog zin heeft om te koken. Of dat ze mama soms betrappen met chocola in d'r mond, maar dat mama dan mompelt dat dat een cherrytomaatje is.

En dat als er onderweg iemand moet plassen, dat zij dan niet bij het optrekken van hun broek met het hele gezin in koor roepen: “De leste druppel mag in de boks!” En dat onze rare dansjes door de slaapkamers in ons ondergoed op z'n zachtst gezegd ook wel een beetje opmerkelijk zijn.

Mijn God, wat heeft Dize allemaal verteld op school? En wat doet een school met die informatie? Gaan ze ons bij het volgende tien minuten gesprek adviseren om eens contact op te nemen met een coach of zo, omdat ze de indruk hebben dat we nogal moeite hebben met euhm... Ja, met zo'n heel gezin. Of schakelen ze meteen Jeugdzorg in, in zo'n geval? De stress maakt plaats voor blinde paniek. Wat wéét iedereen nou over ons??

“Wat heb je verteld Dize?! Wát ging er anders bij M thuis?!!”

“Nou, als wij kleren hebben die nog te groot zijn, dan bewaren we ze een jaartje. Maar de moeder van M maakt ze dan met de naaimachine kleiner.”

Tessa

SV DE LUTTE VANAF OKTOBER OP NIEUW KUNSTGRAS

Het in 2010 aangelegde kunstgrasveld bij SV De Lutte is aan vervanging toe. De kwaliteit is naar een zodanig niveau gedaald dat de KNVB niet langer licentie afgeeft om hier op te spelen. Geen verrassing, de levensduur was bij aanvang ook op 10 a 12 jaar geschat. Gezien het intensieve gebruik heeft het zeker aan de verwachtingen voldaan.

Vanzelfsprekend zijn er reserveringen gedaan, echter met de meer dan gemiddelde prijsstijgingen zijn deze gespaarde middelen niet toereikend. D.m.v. "kavelverkoop" wil een commissie binnen SV De Lutte de ontbrekende middelen proberen binnen te halen. Er is allereerst een beroep gedaan op de spelende leden, en met trots kunnen wij zeggen dat deze groep massaal hun deelname heeft

toegezegd. Een geweldige begin. Onze trouwe sponsors zijn inmiddels ook benaderd en daar zijn de eerste positieve reacties van terug. Alle sponsors en alle individuele deelnemers krijgen een vermelding op het grote bord direct bij de ingang van het sportpark "De Stockakker". Maar naast de sponsors en de leden van SV De Lutte kan elke andere inwoner of diegene die onze vereniging een warm hart toedraagt deelnemen. Want ook de jeugd van de lagere school in ons dorp, wel of geen lid, maakt gebruik van het kunstgras.

Wij hopen zoveel mogelijk sponsors, leden, inwoners van De Lutte als deelnemer te mogen begroeten bij deze actie. Voor vragen en deelname verwijzen wij naar kunstgras@svdelutte.nl.

ZONDER AFSpraak EEN VACCINATIE HALEN IN JE EIGEN WIJK

Zonder afspraak een coronavaccinatie halen is binnenkort ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in De Lutte. Inwoners kunnen er ook terecht voor informatie over de coronavaccinatie. De pop-up priklocatie is op zaterdag 16 juli van 10:00 – 16:00 uur bij dorpsshoes Erve Boerrigter aan de Plechelmusstraat 14 in De Lutte.

GGD Twente kijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt iedereen die dat wil de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een booster- (vanaf 18 jaar), eerste- of tweede vaccinatie.

Ook op alle vaccinatielocaties van GGD Twente kan men terecht voor een prik zonder afspraak. Op www.prikkenzonderafpraak.nl staat een overzicht van alle GGD-vaccinatielocaties waar inwoners zich zonder afspraak kunnen laten vaccineren tegen corona. Of kijk op de website van GGD Twente: www.ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties/de-corona-vaccinatie-locaties-en-Openingstijden

BEZOEK AAN ROEMENIË VAN 21 TOT 29 MEI



Van 21 tot 29 mei bracht eindelijk na drie jaar weer een bezoek aan Roemenië en vele bekenden. Een reis met vele indrukwekkende impressies. Tijdens de reis besepte ik hoe belangrijk het is de stichting te blijven steunen. Wat ontzettend bijzonder om na 25 jaar weer 'net als toen' op de Hellehondsdagen te staan, met de spelletjes op zondag, en op zaterdag en zondag weer een grote Plantenmarkt!

Heel blij was ik om mijn 'Roemeense mama' weer te zien. Ik was weer net zo welkom als (ruim) 25 jaar geleden. Ik ben dan ook goed verwend met o.a. 'mama liga' (maiskoek) en natuurlijk sterke 'tuica' (pruimen jenever).

Het weerzien met de mensen van 'onze' stichting 'Bună Ziua kinderen in Roemenië' was ook hartverwarmend! Ik maakte er bovendien kennis met nieuwe medewerkers, en vele vrijwilligers van de middelbare school. Als eerste heb ik natuurlijk symbolisch de steentjes overhandigd, die door de Nederlandse kinderen waren beschilderd. Die krijgen een prachtig plekje in de belevingstuin.

Op het terrein met de gekleurde huisjes zijn nu vele Oekraïense moeders met hun kinderen gehuisvest. Op het moment dat ik er was werd er een bezoek gebracht door het UNHCR; een overkoepelende organisatie die kwam voor registratie. Veel extra werk voor onze mensen en daar heb ik wel even aandacht voor gevraagd. Gelukkig start binnenkort de training. Heb ze een hart onder de riem kunnen steken en mee gedacht in de mogelijkheden. In ieder geval zullen met de acrylstiften die ik cadeau heb gedaan binnenkort ook daar stenen worden beschilderd. Fijn om er weer te zijn, en me vooral trots te kunnen voelen.

Het meeste indruk heeft het weerzien met 'kinderen van toen' gemaakt. Via mevrouw Popa educatoare' (begeleidster) die destijds de seropositieve groep begeleidde, hadden we beloofd dat ik foto's mee zou brengen omdat er zij er zelf niet of nauwelijks wat hebben. Marianna, Iontut, Marius en Ion kwamen op het afgesproken terras. Na een telefoontje durfde ook Petronella te komen, inmiddels 33 en...met haar eigen zoontje!



Ze vroeg zich af of ze het wel was op de foto's, want ze leek aan op een jongen. Ik kon haar dit n.a.v. haar nog steeds brede lach bevestigen en ook dat alle kinderen toen hetzelfde 'jongetjes kapsel' hadden. Ontroerend hoe blij ze waren met de jeugdherinneringen. En ook confronterend. Ik benoemde het ook daar; het leven in het kindertehuis was niet zo 'roze'. Ion en Marius vertelden me over de verschillende ervaringen toen zij, met aids

besmette kinderen, in pleeggezinnen werden geplaatst. De een was liefdevol ontvangen en had nog steeds contact. De ander werd omdat het gezin bang was om besmet te worden weer terug in een tehuis geplaatst.

Voor de een heeft het leven dan ook beter uitgepakt dan de ander. Florin belde nog in vanuit zijn werk als kok in Duitsland en na afloop kreeg ik nog met meerdere contact. Elvis werkt in de bouw in Boekarest, en is nog steeds boos doordat hij zijn school nooit af mocht maken. Boncan werkt als vrijwilliger voor het wit gele kruis. En Constantin is zelfs een erkend kunstenaar en schrijver in Italië. Een aantal is ook werkeloos.

Allen delen ze de pijnlijke ervaringen. Allen delen ook de ervaring dat ze door 'ons Nederlanders' werden gezien. Ze herinneren zich onze komst, de leuke spelletjes, de aandacht en liefde, en dat we iets kwamen veranderen. Elvis had me terwijl ik in het vliegtuig zat een spraakboodschap gestuurd die ik op Schiphol afliuisterde: "You looked at me and saw me, you where like an angel to me...."

Zeg me nooit meer dat het een druppel op een gloeiende plaat was. Ik hoop van harte ook u weer te zien, bij onze levende fruitmachine andere spelletjes en tijdens de Plantenmarkt op zaterdag en zondag! Waar we met vrijwilligers en stagiaires van het Carmel college, net als u hopelijk, ons steentje bijdragen, omdat ieder kind het waard is!

"La revedere" (tot ziens) Christel Visser.

OPBRENGST COLLECTE EPILEPSIEFONDS

De opbrengst van de collecte voor het Epilepsiefonds was dit jaar in De Lutte en Beuningen € 2156,68. Wij willen u bedanken voor uw gift en tevens bedanken we alle collectanten voor hun inzet.

Groet,

Marianne Schasfoort en Agnes Scholte Lubberink

DE DORPSMOBIEL

Een mobiele telefoon die rouleert onder de inwoners van De Lutte. Degene die de telefoon in zijn bezit heeft, geeft hem na drie weken weer door aan een willekeurige andere Luttenaar. Via Whatsapp vuurt de redactie van 't Luutke vragen af op de voor hen dan nog onbekende eigenaar van de Dorpsmobiel. Hieronder het vragenvuur van de afgelopen weken.



Wat is je naam?

Mijn naam is Wouter De Cocq van Delwijnen (ook wel De Haan genoemd).

En wat is je leeftijd?

Ik ben 42 jaar (de op 1 na jongste van de kameraden)

Jij uit De Lutte, jouw vrouw uit Denekamp. Wat maakte dat jullie voor De Lutte kozen?
Inderdaad. Eigenlijk komt Marjon uit Friesland, Franeker. Ze is naar Denekamp gekomen toen ze elf was in verband met het werk van haar vader. Dus een hele sterke binding met Denekamp had ze niet. En ik wel met De Lutte. 1+1=2

Als je je leven een week zou mogen ruilen met een andere Luttenaar. Wie zou dat dan zijn, en waarom?

Ik zou wel een week de Hellehond willen zijn, dat beest hoort en ziet echt alles vanaf die sokkel. Of Marjon en de kinderen blij zijn met een week de Hellehond in huis betwijfel ik...

Wat was je grootste miskoop ooit?

Dansende ezeltjes, een "echte" Rolex en "merkshirtjes" op Mallorca tijdens de weekendjes weg met de kameraden.

Dansende ezeltjes?

Ja. Van die veel te dure knuffels die je daar kunt kopen. En die dingen kunnen dansen. Met een paar glazen bier op leek de deal keurig. Miskoop dus!

Als tijd en geld geen rol zouden spelen, hoe zou je leven er dan uitzien? Waarmee zou je dan je dagen vullen?

Reizen! Ben zelf bijna vier maanden in Australië & Nieuw Zeeland geweest, en Marjon een half jaar in Canada. Als er ooit nog veel geld en tijd over is, dan wil ik er nog eens heen.

We doen allemaal wel eens iets waarvan we later spijt krijgen. Waarvoor wil jij nog ooit een keer sorry zeggen tegen iemand?

Poow, wat een vragen! Kun je niet gewoon vragen wat mijn lievelingseten is hahaha! Ik heb absoluut geen spijt van de afgelopen 25 jaar. Met de kameraden uitgaan, vakanties met de kameraden enz. Dat doen we nog steeds trouwens, maar niet meer 3x in de week.

Vooruit dan... Wat ik je lievelingseten?

Zoow. Goeie vraag!!!!!!! Humpkessoep en erwtensoeep van ma, en nacho's (niet in combinatie)

Om welk voorval uit het verleden schiet je nog steeds soms in de lach?

Elk jaar als we een weekend weg gaan met de kameraden, dan gaat er een portemonnee mee en een visdraad..... Tot we op een terras zaten op Mallorca en er één van de kameraden de Guardia Civil wees op een achtergelaten portemonnee. Meneer de agent bukken, wij aan het touwtje trekken, en 100 euro boete lichter in verband met het beleedigen van een ambtenaar in functie. Hele terras in een deuk trouwens, was die 100 euro wel waard!

Uiteraard zijn we nu wel nieuwsgierig naar naam en rugnummer...

Begint met een M.... en eindigt met aikel Morsink

Aan welke plek in ons dorp bewaar je de beste herinneringen?

Zwaluwstraat 18 Het huis van pa en ma. Hier ben ik opgegroeid. Alles en iedereen kon binnenlopen aan de Zwaluwstraat... Nog steeds trouwens.

Er waren veel buurtkinderen en iedereen had ongeveer dezelfde leeftijd. Er kwamen ook veel kinderen van buiten de Zwaluwstraat, denk dat dat komt omdat onze straat gewoon de leukste straat was. Hele dag buiten in het "crossbos" en in het oude speeltuintje.

Is er nog een vraag waarvan je hoopte dat we hem zouden stellen?

Nee eigenlijk niet. Heb nog wel een vraag voor de volgende Luttenaar eigenlijk: Wat mag er veranderd worden in De Lutte?

Leuke vraag! Die gaan we meenemen naar het volgende interview. Om het interview af te sluiten zijn we als laatste nog wel benieuwd naar wat jouw antwoord zou zijn op deze vraag? Als je het mij vraagt zou ik het centrum op de schop nemen. Meer groen en zo.

Wouter, dankjewel voor dit leuke interview. We zijn benieuwd aan wie je de Dorpsmobiel gaat doorgeven!

PROGRAMMA HELLEHONDSDAGEN

VRIJDAG 8 JULI 2022

17:30 uur – 21:30 uur

Beach Games – Culinair Beachvolleybal

Copacabana Beach - Dorpstraat

21:00 uur – 01:00 uur

It All Started In The Nineties!

Jossie Plein

ZATERDAG 9 JULI 2022

10:00 uur – 13:00 uur

Belevingsfietstocht

Tourist info De Lutte

10:00 uur – 14:00 uur

Kinderprogramma (o.a. knutselen)

Plechelmusstraat

10:00 uur – 15:00 uur

HelleGames (zeskamp)

Plechelmusstraat

16:00 uur – 19:00 uur

Touwtrekken

Copacabana Beach - Dorpstraat

17:00 uur – 20:00 uur

Cornhole toernooi De Hellehond

Dorpstraat

20:00 uur – 20:30 uur

Uitslag Dorpsquiz 2022

Jossie Plein

20:30 uur – 01:00 uur

De Hel Geet Los! – met o.a. Jackfire

Jossie Plein

ZONDAG 10 JULI 2022

09:00 uur – 10:30 uur

Hellehondswandeling

Dorpshoes Erve Boerrigter

09:00 uur – 15:00 uur

Kofferbakverkoop

Dorpshoes Erve Boerrigter

10:00 uur – 13:00 uur

Belevingsfietstocht

Tourist info De Lutte

10:00 uur – 15:00 uur

Kleedjesmarkt en levende standbeelden

Plechelmusstraat

10:00 uur – 15:00 uur

Spek de kas

Plechelmusstraat

10:00 uur – 15:00 uur

Escaperoom Beat Bommen Berend

Plechelmusstraat

11:00 uur – 17:00 uur

Proef & Geniet

Appelhof - Plechelmusstraat

12:00 uur – 16:00 uur

Beach Games – Beachvolleybal Volwassenen

Copacabana Beach - Dorpstraat

13:00 uur – 17:00 uur

Zendertje Hellehond en Formule 1

Jossie Plein

7:00 uur – 19:00 uur

Ludieke veiling

Jossie Plein

19:00 uur

Afsluiting Hellehondsdagen 2022

Jossie Plein

NIEUWE BELEVINGSFIETSTOCHT DE LUTTE- BEUNINGEN



Tourist info De Lutte-Losser heeft een hernieuwde Belevingsstocht ontwikkeld, waarbij je op de fiets kunt genieten van al het moois en lekkers dat de Schatkamer van Twente te bieden heeft? De route wordt geïntroduceerd tijdens de Hellehondsdagen in het weekend van 8 t/m 10 juli a.s. in De Lutte. Al fietsend krijg je een indruk van wat het landschap van Twente aan natuurschoon, historie en vermaak te bieden heeft en kun je gebruik maken van kortingsbonnen op bijvoorbeeld koffie/thee, lunch of diner, ijs, entreegelden, etc.

Route

De route is circa 40 kilometer en fiets je op fietsknooppunten. Onderweg kom je tal van weetjes en leuke tips tegen om even van de fiets af te stappen, op een terrasje gezellig te genieten, een bedrijf te leren kennen of je te laten informeren over het oude ambacht bij een klompenmakerij. Ook kan onderweg een activiteit worden gedaan, zoals midgetgolfen en natuurlijk kun je gewoon van de mooie en afwisselende Twentse natuur genieten.

De start is bij de Tourist info De Lutte aan de Plechelmusstraat en je fietst onder andere over de Hakenberg en door de mooie natuurgebieden het Roderveld, Landgoed Singraven en het Lutterzand. De fietsroute laat je al toerend kennismaken met Fruitboerderij 't Nije Eskes, Museum Natura Docet, Schaapskooi Stroothuizen en het Arboretum Poort Bulten. Natuurlijk kom je ook cultuur tegen, zoals de St. Plechelmuskerk, het Klöpkeshoes, een commiezenhut en het Jan Wesselinkshoes. Dus variatie genoeg!

Speciale introductieprijs tijdens Hellehondsdagen

De route kan voor het eerst op zaterdag 9 en zondag 10 juli worden afgehaald bij de Tourist info De Lutte tussen 10.00-13.00 uur. Je ontvangt hierbij ook een klein presentje. Tijdens het weekend van de Hellehondsdagen hebben we een speciale introductieprijs van € 5,00 per persoon

Daarna kan de route dagelijks worden afgehaald tijdens de openingstijden van de Tourist info. De deelname bedraagt dan € 6,00 per persoon. Er is ook een Belevingsstocht De Lutte-Losser in de maak, waarover binnenkort meer.

KAMPEERFEEST? EERST EVEN DE SPELREGELS LEZEN

Goed nieuws voor jongeren die een kampeerveest willen houden! Dit kan in de hele maand juli. Ben of ken jij iemand die een kampeerveest wil houden? Bekijk de spelregels op onze website en houd je hier ook aan. In de spelregels staat bijvoorbeeld dat er geen alcohol op het kampeerverrein mag zijn als er ook jongeren onder de 18 jaar overnachten of langskomen. Ook ouders en grondeigenaren roepen we op zich aan deze spelregels te houden en het hier met de jongeren over te hebben.

Mocht er onverwachts iets aan de hand zijn, dan is het fijn als wij vooraf al weten wie waar en wanneer aan het kamperen is. Geef dit dus een paar dagen voor je kampeerveest even door via: handhaving@losser.nl . Meer informatie op www.losser.nl onder Uitgelicht -> Kampeerveest

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE

Woensdag 15 juni was een zeer geslaagde dag. Leden van de KBO en ook senioren uit De Lutte maakten een volledig verzorgde dagtocht naar Drenthe. De bus van ter Beek reizen was tot de laatste plaats bezet. Dank aan de Stichting Gemeenschapswerk de Hellehond/Erve Boerrigter voor hun financiële bijdrage.

Maandagavond 20 juni thema-avond Gezondheid voor KBO-leden

Ook deze avond was interessant. Zorgverleners van Huisartsenpraktijk en Apotheek De Lutte vertelden hoe de huisartsenpraktijk van nu is ingericht en waarom er zo gewerkt wordt. Via het grote scherm werd een duidelijke uitleg gegeven. Aan de hand van vragen en stellingen werden de mensen uitgedaagd om mee te denken en vragen te stellen. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Zoals onder andere uitgifte van medicijnen, het maken van afspraken, beweging en voeding, welke zorgverleners zijn er betrokken bij de praktijk. Ook was er aandacht voor de zorgvraag en de vergoedingen door de verzekeraar. Er was dan ook een terecht applaus voor de sprekers.

Jeu de boules

Woensdag 13 juli is er een gezellige middag voor KBO-leden op de Jeu de boules baan bij Erve Boerrigter. Bijdrage in de kosten € 2,- p.p. Een kopje koffie met iets lekkers en hapjes worden u aangeboden. De drankjes zijn voor eigen rekening. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden bij Marian Voerman 0541-551805 of 06-42344373 vóór 8 juli.

Bezoek Museumfabriek Enschede

Op donderdag 1 september zijn wij uitgenodigd door de MuseumPlusBus voor een bezoek aan de Museumfabriek in Enschede. Dit dagje uit gaan we organiseren samen met de Zonnebloem afd. De Lutte. In de KBO-Nieuwsbrief van juli/augustus en in Luutke nr. 10 zal er meer over de deelname bekend worden gemaakt. Ook de aanmelding en de bijdrage in de kosten zal dan vermeld worden.

DONATIE 600 EURO VOOR BUNĂ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË



De overhandiging van de cheque aan de vrijwilligers van Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië.

V.l.n.r.: Alfons Brookhuis, Marion Oostrik, Jolijn grote Punt, Marije Brookhuis, Ilse Koertshuis, Christel Visser, Kim grote Punt, Joke Wargers en Gerard Spit.

Loopgroep De Lutte heeft met De Heurnetocht een bedrag van 600 euro bijeengebracht voor de Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië. Dit jaar viert deze stichting dat ze al 25 jaar structurele hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun families. Met al hun ervaring wordt momenteel tevens hulp geboden aan de vluchtelingen uit het buurland Oekraïne, ernstig getroffen door de huidige oorlog. Dat waren genoeg redenen om de krachten te bundelen en samen de Heurnetocht in het teken van dit goede doel te organiseren.

Voor de kleinsten was er een heuse Berentocht en alle kinderen versierden een steen om ook symbolisch een steentje bij te dragen. De pauzeplaats was in Roemeense sferen, met toepasselijke muzikale optredens, hapjes en drankjes. Samen met deze opbrengst kwam het totaalbedrag op maar liefst 1000 euro! De steentjes zijn weer overgedragen aan het Roemeense team en krijgen een plekje in de belevingstuin voor o.a. autistische kinderen. Het fantastische nieuws van de donatie werd ook ter plekke met veel blijdschap ontvangen. Alle ondersteuning is zeer welkom!



WERK IN UITVOERING: GROEN AVONTUUR ST. PLECHELMUSSCHOOL



Het échte werk is begonnen op het schoolplein. Onder leiding van Tobias en Leo van Geerdink Tuinen zijn een aantal vrijwilligers (ouders en zelf één opa!) in de afgelopen maanden bezig geweest met de eerste stappen voor vergroening van het schoolplein. Er is een Panna-veld gemaakt en vooral veel stenen en rubbervaltegels verwijderd om plaats te maken voor zand. Van belang voor de waterretentie en natuurlijk spelen voor de kinderen. Hiermee draagt De Lutte voor een deel bij aan het NK Tegelwippen waar de gemeente Losser aan mee doet. Wil jij ook mee doen? Kijk dan eens op www.nk-tegelwippen.nl of mail naar: tegelwippen@losser.nl

Op 30 juni en 1 juli wordt verder gewerkt met de aanleg van een 'buitenlokaal'; een plek waar de kinderen tijdens de pauzes kunnen chillen, maar ook buitenlessen gegeven kunnen worden onder schooltijd. Deze plek en educatieve les vorm sluit aan bij de werkwijze van de school, het natuurlijke spelend leren. Kom gerust eens langs om te kijken tijdens één van deze werkdagen of op een ander moment. Helpen en de handen uit de mouwen steken kan ook! En is vaak ook nog heel gezellig en lekker!



Sponsoring en ondersteuning wordt vanuit alle kanten geleverd. Hierbij willen we alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun werk en verschillende bijdragen in natura of geld. Hun medewerking en inzet is van groot belang om een vernieuwd en groen schoolplein te krijgen voor onze kinderen nu én in de toekomst! In het nieuwe schooljaar gaat de werkgroep voor het schoolplein verder aan de slag met inplanten en het organiseren van een leuke opening in oktober. Heb jij nog ideeën of wil je helpen? Neem even contact op met juf Lian via: a.wildemors@konot.nl



KIEK ES

Makkelijk was de opgave in de vorige 'Kiek Es!' zeker niet. Enige kennis van -in dit geval het buitengebied- was zeker noodzakelijk om het juiste antwoord te kunnen geven. En die kennis was bij Marianne Wigger dus aanwezig. Resoluut meldde ze ons dat Babs een deel van het kunstwerk tegenover Landhuishotel De Bloemenbeek aan de Beuningerstraat had getekend. Het vertrouwen was op zijn plaats want Marianne had dat helemaal juist gezien. De digitale wisselbeker is zoals gebruikelijk per expresse verzonden naar de winnaar.

Onze vaste huisillustrator heeft wederom een herkenbare plek in De Lutte op papier vastgelegd. Denkt u te weten om welke plek het gaat, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekiesintluttke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.



KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

LOCATIE DE LUTTE



Zondag 3 juli : Twentse viering
09.00 uur : Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorgangers : mevr. A. van Langen, mevr. T.Hesselink
mevr. A. Scholten Lubberink
Met de overweging van een gastspreker

Woensdag 6 juli : 19.00 uur Viering

Zaterdag 9 juli
18.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastoor Munsterhuis
Lectrice : mevr. B. Alberink
Misdienaars : Michelle en Christiaan Steenbekke

Woensdag 13 juli : 19.00 uur Viering

Zondag 17 juli : Plechelmusfeest
10.00 uur : communieviering m.m.v. Plechelmuskoor en het
Plechelmus Harmonie
Voorganger : pastor T. van Vilsteren
Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis

Woensdag 20 juli : 19.00 uur Viering

OVERLEDEN:

Ria Bekke-Leferink, Leeuwerikstraat 12. Op de leeftijd van 76 jaar.

MISINTENTIES:

Zondag 3 juli:

Ouders Grote Punt-Nijhuis, Bernard Sanderink, ouders Tjihuis-uit het Broek, Willy Punt, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Herman Koertshuis, ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink.

Jaargedachtenis:

Ouders Tjihuis-Rosink, Hennie Poorthuis, Hennie Oude Egbrink, Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer.

Zaterdag 9 juli:

Frans Zwijnenberg, Marietje Punt, Bennie Behrens, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian.

Jaargedachtenis:

ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, To van Boxtel, Leny Weusthof-van Mourik, Johan Huisken.

Zondag 17 juli:

Gerhard Koertshuis, Frans Zwijnenberg, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Henny Nordkamp, Annie Niehof-Nolten, Frans Koertshuis, overleden leden van de Plechelmusharmonie.

Jaargedachtenis:

Hans Damgrave, Ouders Schrader-Bonnes, Gerda Olde Rikkert-Oosterbroek, Wilma Haarman-Velthuis, Ouders Olde Riekerink-Roufs, grootouders/ouders Wonniger-Koertshuis, Geertruida Wonniger, Jozef Volker.

PASTORPRAAT

Ik ben negen jaar, als om half zes in de ochtend de wekker gaat. Mijn broertje en ik wandelen naar opa om samen met hem het bos in te gaan. Eenmaal aangekomen horen we de vogels fluiten. We zien de natuur op aanwijzing van opa langzaam tot leven komen; de zon verwarmt het bos en de eekhoorns springen van boom naar boom. Het is een van mijn mooiste jeugdherinneringen. Het leek of de tijd langzaam verstreek. "Wat gaat de tijd toch snel", hoor ik de laatste tijd vaak verzuchten. Het einde van de lockdowns en het verdwijnen van corona naar de achtergrond, heeft veel mensen doen besluiten om in te halen wat anders eerder gevierd zou worden. We rennen van de ene gebeurtenis naar de ander. En zo was Carnaval dit jaar op Palmzondag, werd 75 jaar bevrijding met 77 jaar gevierd en zijn er veel 40 plus 1 of plus 2 huwelijks- en verjaardag vieringen. U kunt het zelf wel aanvullen.

Het lijkt of alles ineens moet gebeuren. In deze onrustige tijd, waarin van alles gebeurt in onze samenleving en in de wereld, is het daarom goed even een pas op de plaats te maken. Het komt de mens en de natuur ten goede.

In den beginne was er een zevende dag. Een dag om uit te rusten, om tot rust te komen. Binnenkort is het voor velen zover: in de vakantietijd vieren we ook een soort van lange zondag. De zondag is bedoeld om even op te houden met de dagelijkse beslommingen; om je te bezinnen en te reflecteren. Het is voor velen ook een aantal weken vrij van werk of studie. Die vrijheid, de rust en de ruimte; dát hebben we heel hard nodig. Voor anderen is de vakantietijd een tijd van wachten. Van wachten op verzorging, wachten op bezoek, wachten op een uitslag, wachten op zelf vrij te zijn. Voor hen die vakantie vieren, wens ik veel mooie ontmoetingen, vrolijkheid en ontspanning. Voor hen die wachten wens ik, naast sterkte en geduld, niets minder. Juist in deze tijd... Fijne zomer!
Pastor Ingrid Schraven

TWENTSE VIERING: zondag 3 juli 9.00 uur.

Het thema van deze viering is: "wie komt te hoap".

De taal van je jeugd, modersproake in het dialect, die raak je nooit meer kwijt.

In deze viering wordt alles gesproken en gezongen in het Twents.

De gebeden en lezingen zullen anders klinken. Toch worden dezelfde lezingen gebruikt. Wat anders zwaar klinkt wordt dan lichter.

Woorden als onmeunig, kats en te hoap kunnen voorbij komen.

Zo brengt de Twentse taal het geloof dichterbij.

Na afloop van de viering nodigen wij u van harte uit voor een kop koffie met krentenwegge. Tot 3 juli.

Met vriendelijke groet de lithurgiegroep

INFORMATIEAVOND HEILIG VORMSEL

Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2022-2023 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H. Vormsel. Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. Op maandagavond 26 September is er een informatieavond georganiseerd om 19:30 in het parochiecentrum. Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind doorgeven via onderstaande contactinformatie ?

Voor meer informatie over het Vormsel kijk op: www.paroachelumenchristi.nl/vormsel. Voor vragen en voorlopige aanmelding, neem contact op met de stuurgroep in de Lutte per mail, vormselstuurgroep@gmail.com.

Met vriendelijke groet, Henriëke Sanderink

AANMELDEN OVERLIJDEN

Regelmatig worden de lokale parochiesecretariaten niet over een overlijden geïnformeerd wanneer een ingeschreven parochiaan geen kerkelijke afscheid heeft. Men moet dan soms toevallig horen, of uit de krant lezen, dat er iemand uit hun midden is overleden. Dit probleem is al meerdere keren aangekaart bij de uitvaartondernemingen. Voor een goede administratie en om pijnlijke misverstanden te voorkomen (b.v. dat naar een overledene post wordt gestuurd of wordt benaderd voor kerkbijdrage) is het belangrijk ook de parochiegemeenschap op de hoogte te stellen van het overlijden van een ingeschreven parochiaan. Dan kan ook de administratie correct verwerkt worden. Mogen wij rekenen op uw aandacht en medewerking? Parochiesecretariaten en pastores Lumen Christi

ZORG OM DE AARDE

Als pastores van Lumen Christi en de Protestantse kerken van Denekamp en Ootmarsum maken wij ons grote zorgen over de aarde. We zien problemen op het gebied van klimaat, energie, voedselvoorziening en drinkwater, economie en pandemie.... Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht en een groot deel van de wereldbevolking leeft in armoede. De verdeeldheid wordt versterkt als mensen elkaar in hun onzekerheid uit het oog verliezen en oordelen over anderen. De Kerk heeft niet alle antwoorden, maar wel een boodschap voor ons.

Zoals het volk Israël door de woestijn trok naar het land van belofte, of zoals Jona Ninevé waarschuwde en opriep tot verandering en Jezus het koninkrijk van God verkondigde, willen we met elkaar nadenken over de toekomst. De Vredesweek (18-25 september) vraagt ons: "Wat kun jij doen?" De gedenkdag van de heilige Franciscus (4 oktober) roept ons op tot respect voor de natuur. Dankdag voor gewas en arbeid en de oogstdankvieringen zijn mooie momenten om stil te staan bij de opbrengsten van het land. We zijn kritisch, want er zijn grenzen aan de groei. Waar de aarde geschonden is, vragen we: Hoe maken we de wereld weer heel? We hopen dat deze en andere momenten aandacht geschonken zal worden aan dit thema. (Wordt vervolgd.)

Jan Kerkhof Jonkman, Roelof Kloosterziel, Erna Lensink, Ingrid Schraven

150 JAAR BEDEVAART KEVELAER

150 jaar bedevaart Kevelaer wordt dit jaar gevierd tijdens de jaarlijkse Bedevaart op 26 en 27 augustus.

Hier kan men aan deel nemen tijdens de twee daagse busreis of aansluiten op Vrijdag tijdens een eendaagse reis. Ook kan men deelnemen door op de fiets of wandelend te gaan.

Fietsers vertrekken op donderdagmorgen en wandelaars op dinsdagmorgen.

Onkosten 2 daagse busreis € 30,-, 1 daagse € 40,-, Fietsers en wandelaars € 10,-

Voor informatie en/opgave bij uw broedermeester

1 daagse busreis Ans van Langen 0620477333

2 daagse/fietsers Ria Vloothuis 0622044822

Wandelbedevaart Jos Bijen 0623997906 Opgave voor 12 augustus.

MET GROEP TWENTE NAAR LOURDES (19 tot en met 26 september 2022)

Lourdesgroep Twente reist met Christoffelreizen van maandag 19 tot en met zondag 26 september 2022 weer naar Lourdes, een 7-daagse bedevaart (vliegreis).

Programma

We vertrekken met de bus vanuit Twente naar Eindhoven Airport. Vanuit Eindhoven Airport en vliegen vandaaruit naar de luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées. In Lourdes verblijven wij in een 4-sterrenhotel, dicht bij de Heiligdommen. Vaste onderdelen in het programma zijn: de viering bij de grot waar Maria aan Bernadette is verschenen, deelname aan de Lichtprocessie en de Sacramentsprocessie. Ook gaan Lourdes verder ontdekken en is er ook de mogelijkheid voor deelname aan een excursie naar de Pyreneeën. De bedevaart wordt op zondag afgesloten met deelname aan de Internationale hoogmis, in de ondergrondse Pius X basiliek.

Later in de middag is het vertrek naar de luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées om terug te vliegen naar Eindhoven Airport. Wij verwachten rond 20.00 uur terug te zijn in Twente. De bedevaart wordt begeleid door de pastores Kerkhof Jonkman en pastor Huitink.

De kosten voor deze bedevaart bedragen € 985,00 p.p., op basis van tweepersoonskamer en exclusief reis- en annuleringsverzekering. Toeslag eenpersoonskamer € 180,00.

Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen aan deze reis dan kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mevr. Elly Damhuis-Onk, ellydamhuis@kpnmail.nl, tel. 0541-2298521 / 06-3300496

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

vrijdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.lumenchristi.nl of

tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam

www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

koertshuis

ELEKTROTECHNIEK REVICINGINGEN



Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFEPLEXAT.NL



SPAR

Schreur

**CENTRUM
SPECIALISTEN
DE LUTTE**



*Twents
brood
hoes.*



BEAUTY STUDIO

Dorpstraat 13 De Lutte
T 0541-551558
M 06 20 96 13 38
E. gonnies00@hotmail.com

wellness • visage • schoonheids- en pedicuresalen
nagelstyling • parfumerie • hjeux • cadeau's

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



IJssalon
La Venezia
sinds 1933



AMBAKTIEUR SINDS 1979

BEET, MARIA & DOCHTER



Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79



Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte
info@wooninym.nl | 0541-551967

