



't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Foto: Thorsten Gang

Uitgave 8 - 11 juni tot 2 juli 2024



**INSTAGRAM HOTSPOTS WANDEL-
ROUTES RONDOM DE TANKENBERG**



**EINDELIJK BILJART IN DE
WOONKAMER VAN DE LUTTE**



**DE DREE MARKEN VERHALEN:
BERG EN DAL**



**DORPSMOBIEL IN HANDEN VAN
ALPHONS MORSINK**



**ROMMELMARKT LUTHERIA
GROOT SUCCES**



**BOSDÛVELKES VIEREN NIPTÉ OVER-
WINNING OP MARTINIKERLKES**

JAARKALENDER

Juni

- 12** KBO seniorenendagtocht
- 22** Feestelijke ingebruikname vernieuwde dorpskern De Lutte
- 23** Streekproductenroute
- 25** Fietstocht ZijActief
- 26** KBO fietstocht
- 26** Kuierwandeling
- 28** Dorpsquiz

Juli

- 11** Hellehondsdagen
- 12** Hellehondsdagen
- 13** Hellehondsdagen
- 14** Hellehondsdagen
- 16** Zonnebloem/KBO Museum Plus Bus
- 17** Streekproductenroute

31 Kuierwandeling

Augustus

28 Kuierwandeling

September

25 Kuierwandeling

Gezondheidscentrum De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Prikpost Medlon in De Lutte **088-4633566**

Unilabs / Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum: maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend.

Dagvoorziening **0541 - 552 638**

Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Repaircafé

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur. Adres: Pastoor Rudingpad 12 in De Lutte (Dorpslab, middeningang van de Carnavalsloodsen)

Redactie-adres 't Luutke **0541 - 552 009**

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luutke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luutke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't

Luutke:

E-mail.....**delutte@lumenchristi.nl**.....

Het volgende 't Luutke, 9 loopt van 2 juli tot 23 juli 2024
kopij inleveren woensdag 26 juni voor 20:00 uur via e-mail.

UPDATE BOUWEN AAN DE LUTTE

Werkzaamheden Plechelmusstraat

Op 27 mei zijn we gestart met de tweede fase van de werkzaamheden aan de Plechelmusstraat. De werkzaamheden vinden plaats tussen de SPAR tot iets voorbij de Boerrichterstraat. We verwachten deze werkzaamheden op 5 juli af te ronden.

Na afronding van de werkzaamheden in het centrumdeel van de Plechelmusstraat, werken we verder naar het noorden (fase 3). Deze werkzaamheden starten op 24 juni en vinden plaats tussen de Boerrichterstraat en de Bentheimerstraat. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op 2 augustus afgerond.



Bereikbaarheid

Het gezondheidscentrum, de school, de kerk, de winkels en de horeca in de Plechelmusstraat blijven bereikbaar. In fase 2 en 3 zijn ze bereikbaar vanaf de Dorpstraat of Lossersestraat. Ook komt er voor de bereikbaarheid van Erve Boerrigter een tijdelijke oplossing.

Openingsconcert 22 juni

Op zaterdag 22 juni vieren we de opening van het vernieuwde Dorpshart van De Lutte met het concert 'Oonder 'n Toarn'. Een avond vol muziek, zang en samenzijn voor alle betrokkenen bij én trotste inwoners van De Lutte. Hier wil je bij zijn! De avond start om 19:30 uur en de entree is gratis. Zien we je dan?

Steun lokale ondernemers

We werken straks in de Plechelmusstraat voor de deur van een aantal hardwerkende ondernemers. Zij zijn tijdens de werkzaamheden gewoon open én bereikbaar en ontvangen je graag. Steun de lokale ondernemers en koop, eet en drink lokaal!

AKTIEF ZIJ-AKTIEF

Denken jullie aan de fietstocht dinsdagmiddag 25 juni, vertrek 13.30 uur bij het Dorpshoes. Voor versnaperingen onderweg en nadien een hapje eten wordt gezorgd. Voor 20 juni opgeven bij Rita 06-23856436; de kosten zullen ongeveer 20 euro bedragen (ter plaatse te voldoen).

Verder fietsen we elke dinsdagavond in de vakantiemaanden juli en augustus. Om 19:00 uur vertrek bij de kerk, opgeven is niet nodig.

Namens het bestuur alvast allemaal een fijne en zonnige vakantie gewenst!

Hellegames 2024

Op zaterdag 13 juli organiseert de Activiteitencommissie Jeugd van SV De Lutte weer de altijd spectaculaire Hellegames tijdens de Hellehondsdagen. Dit jaar hebben we ter ere van de 45e editie van de Hellehondsdagen gave stormbanen en gloednieuwe spellen voor jullie in petto, zodat we er samen een onvergetelijke editie van kunnen maken!



Tijdsindeling

Groepen 3 t/m 5: jullie strijden 's ochtends van 10.00 tot 12.00 uur. Zorg ervoor dat jullie uiterlijk om 09:45 uur aanwezig zijn **op het veld voor dorpsshoes Erve Boerrigter**. Vergeet niet jullie team aan te melden bij de aanmeldtent.

Groepen 6 t/m 8: jullie strijden 's middags van 13.00 tot 15.00 uur. Zorg ervoor dat jullie uiterlijk om 12:45 uur aanwezig zijn **op het veld voor dorpsshoes Erve Boerrigter**. Ook voor jullie geldt: meld jullie team bij de aanmeldtent.



Aanmelden

Vorm samen met je klasgenootjes, vriendjes of vriendinnetjes een team van 4 of 5 deelnemers en doe mee! Deelname is gratis. Aanmelden kan eenvoudig door het online aanmeldformulier in te vullen op de website van de Hellehondsdagen. Dit kan vanaf **maandag 3 juni t/m maandag 1 juli** via www.hellehondsdagen.nl.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Als je deze niet binnenkrijgt, betekent dit dat je aanmelding niet goed is doorgekomen. Voor vragen kun je contact opnemen met Jet Olde Riekerink via 06-22877523.

Let op: aanmelden via een papieren aanmeldstrookje is niet meer mogelijk! Iedereen moet zich online aanmelden via de website van de Hellehondsdagen.

**Wij kijken ernaar uit om jullie allemaal te zien op
zaterdag 13 juli tijdens de Hellegames!**

VEUR OALE LEU OP JONGE GROOND

Geen drie, maar vier dagen feest tijdens de Hellehondsdagen! Dit jaar worden voor de 45e keer de Hellehondsdagen in De Lutte georganiseerd, en daarom pakken we uit met een extra feestavond op donderdag 11 juli! Tijdens het vorige lustrum lag de focus op een jonger publiek, **dit jaar staan de wat oudere Luttenaren centraal**. We hebben dan ook een programma samengesteld voor de 50-plusser, maar uiteraard is iedereen van harte welkom in de feesttent op het Plein van de Lutterse Boeren. De avond trapten we af met The Hounddogs & The Sparkles en daarna is het podium voor de Lutter Muzikanten.



Om ook de bezoekers die wat minder goed te been zijn de kans te geven om deze avond bij te wonen zorgen wij voor tafels en stoelen in de tent en voor bediening aan tafel, dus u kunt lekker blijven zitten en genieten. En als klap op de vuurpijl serveren we deze avond – naast ons reguliere assortiment – ook 'oalerwets' advocaat met slagroom, boerenjongens en bessen. Dat belooft nu al een onwijs gezellige avond te worden!

The Hounddogs & the Sparkles

In een heel ver verleden (ergens in de jaren '90) stonden ze al eens op het grote podium van de Hellehondsdagen. Dat The Hounddogs, weliswaar in een andere bezetting, daar ooit nog eens op terug zouden keren, mag absoluut een grote verrassing worden genoemd. Maar op donderdag 11 juli gaat dat dus wel gebeuren. Na twee optredens in het Dorpstheater wagen de mannen zich nu weer aan het grotere werk. Oer-Hounddogs Peter Benneker en Stephan Scheper gaan dit keer het podium op met Marco Oude Elferink (cajon/zang), André Mulder (zang) en Johan Wagelaar (sologitaar/zang). En ook nu kunnen The Hounddogs met trots melden, dat ze vocaal opnieuw worden ondersteund door The Sparkles. Een achtergrondkoor met veel bekende gezichten en een hoog Lutter gehalte. Wat het publiek kan verwachten? Lekker swingende rocknummers die iedereen kent, maar ook wat meer ingetogen klassiekers. Van Bruce Springsteen en de Rolling Stones tot The Eagles en U2. En dat alles overgoten met een onmiskenbaar akoestisch Hounddog-sausje.

De Lutter muzikanten

Door talrijke optredens in binnen- en buitenland hebben De Lutter Muzikanten een goede naam weten op te bouwen. Op jaarlijks terugkerende evenementen, zoals "Bloaz'n met Poas'n" en het gezellige zomerconcert "Onder de bomen" in de dorpskern van De Lutte, hebben ze veel mensen enthousiast weten te maken voor de Egerländer Blasmusik. Bovendien zijn de muzikanten vaak te vinden op zomerfeesten, volksfeesten, schuttersfeesten en bedrijfsfeesten. Voor de 45e editie van de Hellehondsdagen brengen ze op donderdagavond met een speciaal optreden de tent in muzikale sferen. We zien u graag op donderdag 11 juli in de tent onder de bomen!

Organisatie Hellehondsdagen

VOORTGANG STRIJD TEGEN WINDTURBINES IN DE LUTTE

Graag informeren we jullie als Stichting Tegenwind Noordoost Twente over de stand van zaken in onze strijd tegen de komst van Industriële Windturbines in De Lutte. De afgelopen weken zijn we druk in de weer geweest om te voorkomen dat de Provincie Overijssel dwingende zgn. “programmatische afspraken” oplegt aan de gemeente Losser (en de andere Twentse gemeenten). Met deze afspraak maakt de Provincie de weg vrij om tot plaatsing van 4 windturbines in De Lutte over te gaan. Akkoord gaan met de afspraken betekent dat Losser ook accepteert dat het windbeleid dat in de ijskast was gezet, zoals eerder in de gemeentelijke coalitievorming besproken, omgezet wordt in beleid, waarbij de Losser wel staat achter realisatie van windturbines bij De Lutte. We zijn in gesprek gegaan met de 3 fracties van de gemeenteraad van Losser die eerder al kenbaar hadden gemaakt (onder andere in hun verkiezingsprogramma’s), dat zij tegen de plaatsing van windturbines zijn. Dat zijn Burgerforum, VVD en CDA. Op het moment dat we dit schrijven, is nog niet bekend wat de Raad van Losser vindt van deze afspraken. Burgerforum is verklaard tegenstander, evenals VVD. Het CDA is zich nog aan het beraden.

Het is nodig om een “tegen” op tafel te krijgen, omdat de Provincie, met Gedeputeerde Tijs de Bree voorop, volledig voorbij gaat aan het gegeven dat er nog op tal van Zienswijzen moet worden geantwoord, de landelijke afstandsnormen nog moeten worden vastgesteld en er niks terecht gekomen is van het uitgangspunt dat er lokaal draagvlak moet zijn. Dat heeft hij ons immers beloofd op de roerige bijeenkomst in de Vereeniging van 8 december 2022! Ook de eis van 50% lokale financiering als voorwaarde voor

een windturbineproject is tot op heden niet gerealiseerd. (Naar het schijnt zijn er slechts 2 inwoners van De Lutte geïnteresseerd in mogelijk financiële participatie).

Als Losser tegenstemt, is dat overigens niet de enige gemeente: Dinkelland, Enschede en Wierden stemden ook al tegen. Het verzet tegen windturbines in ons mooie Twentse Landschap wordt alsmaar sterker. Onze Stichting is inmiddels met 28 andere Twentse groepen een overkoepelende rechtspersoon aan het oprichten om zo nog beter ons gezamenlijk belang te kunnen verdedigen.

Daarnaast is er door ons een klachtenprocedure tegen journalist Leo van Raaij van de Twentsche Courant/Tubantia in gang gezet. De wijze waarop deze journalist verslag doet van de ontwikkelingen in de discussie over windturbines in de regio, lijkt vooral te gebeuren vanuit een vooringenomen standpunt vóór windturbines. De hoofdredacteur wilde een gesprek met ons hierover niet aan. En Tubantia gaat gewoon door. De laatste kop over de hierboven genoemde “programmatische afspraken” in de krant van 23 mei luidde “Akkoord over windturbines”, terwijl feitelijk dat akkoord er nog niet is! Er zijn zeker 4 gemeenten die op dit moment nog niet akkoord zijn: Losser, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. De provincie spreekt duidelijk voor zijn beurt.

Ook zijn we inmiddels bezig met een derde WOO onderzoek (Wet Open Overheid) om de communicatie tussen provincie, gemeente Losser, ProWind en Bad Bentheim over het Windproject De Lutte bloot te leggen.

De Provincie lijkt met haar “afspraken” nog even snel mogelijke landelijk ontwikkelingen voor te willen zijn. Uit het Hoofdlijnenakkoord voor het nieuwe

kabinet valt immers af te lezen, dat er een voorkeur is voor windturbines op zee boven windturbines op land. Bij die keuze zal ongetwijfeld rekening zijn gehouden met het in alle regio’s groeiende verzet tegen torenhoge windturbines die het landschap overal dreigen te verpesten. Daarnaast zal ook meewerken dat ons stroomnet inmiddels propvol zit. Wij hebben zwart op wit van Enexis informatie gekregen dat het minimaal 5 jaar gaat duren voordat stroom, opwekt uit wind of zon in De Lutte aan het net kan worden geleverd! Waarom dan toch tegen beter weten in doordrukken?

Daarnaast is er bij ons ook veel zorg over de ontwikkeling aan de Duitse zijde van de grens. We hebben inmiddels Zienswijzen ingediend tegen de plannen voor plaatsing van turbines bij Holt und Haar (2 IWT’s) en in het bos bij Bardel (6 IWT’s, beide locaties dicht op de grens met de gemeente Losser. In Duitsland schijnt men in het geheel geen rekening te houden met de belangen van de burens en dat in het

Europa van 2024!

U zult begrijpen: wij gaan door “tot het gaatje”. Met inzet van juristen zullen we ons tot het uiterste blijven verzetten tegen deze bizarre voornemens. Wie ons wil steunen, ook financieel, verzoeken we contact met ons op te nemen. Maar ook blijven we nieuwsgierig naar het gesprek met mogelijke voorstanders. (Tot op heden heeft niemand zich bij ons gemeld.) U kunt uw mening tegen ook tot uitdrukking blijven brengen op onze nog altijd lopende petitie of volger worden van onze Facebookpagina.

Namens de Stichting Tegenwind Noord Oost Twente,

Jan Nijhuis, voorzitter (0653785718)

Mail: info@tegenwindnot.nl

Facebook: tegenwindnot

Petitie: <https://www.petities.nl/petitions/geen-windturbines-in-nationaal-landschap-noordoost-twente?locale=de>

BOSDÛVELKES VIEREN NIPTE OVERWINNING OP MARTINIKERLKES

Voor de 43e keer vond afgelopen zaterdag de jaarlijkse klootscheet wedstrijd plaats tussen de oud-hoogheden van carnavalsverenigingen De Bosdûvelkes uit De Lutte en De Martinikerlkes uit Losser. Na 42 nederlagen op rij, kwam er nu een extra grote delegatie vanuit Losser naar de T-bult voor de revanche. Het ging al gauw bergafwaarts voor beide teams en onderaan, op het keerpunt aan de Alleeweg, werden er zorgelijke blikken geworpen op de puntentelling, dit jaar voor het eerst bijgehouden door een gewetensvolle boekhouder. De uitkomst laat zich echter raden: traditiegetrouw gingen ook dit jaar De Bosdûvelkes er met de bokaal vandoor. Op naar het jubileum en de 44e editie in 2024!



BERG EN DAL, HET HOTEL DAT ZOWEL DE GASTEN ALS HET PERSONEEL IN DE WATTEN LEGDE

Binnen historische vereniging De Dree Marken is sinds kort de werkgroep Verhalen actief. De leden van deze werkgroep houden zich vooral bezig met het maken van verhalen (en beelden) van de meer recente geschiedenis van de drie marken De Lutte, Beuningen en Berghuizen. Leden van DDM kunnen de complete versie van onderstaand verhaal over Berg en Dal lezen in de juni-uitgave van 'n Hoesbreef.

Met de sloop van hotel Berg en Dal werd dit gerenommeerde horecapand dit voorjaar eindelijk uit zijn lijden verlost. Op de plek waar bijna driekwart eeuw in de watten werden gelegd door de familie Borchert wordt een aantal nieuwe woningen gebouwd. Hedwig Borchert-Zanderink (94) en Huub van Langen (voormalig kok in het familiebedrijf) blikken samen terug op de geschiedenis van dit prachtige etablissement. Eén ding weten ze zeker: 'De Borcherts kun je niet imiteren.'

Tijdens een toevallige ontmoeting met Huub van Langen aan de rand van het Lutterzand werd de afspraak gemaakt om een verhaal te maken over het bijzondere karakter van Berg en Dal. Met een aanstekelijk enthousiasme vertelt de sportieve oud-Luttenaar de ene na de andere pracht anekdote over de jaren (1974 tot 1979) dat hij in de keuken van het hotel-restaurant als jonge kok de kneepjes van het culinaire vak leerde.



Johan Borchert in zijn luxe auto anno 1925.

De charmes van Jan

Door toedoen van haar moeder maakte Hedwig in de jaren '50 van de vorige eeuw voor het eerst haar opwachting in de keuken van Berg en Dal. 'Mijn moeder kon zelf heel goed koken en wilde dat ik dat ook zou leren.' Met dat koken kwam het al snel goed en Hedwig toonde zich ook niet ongevoelig voor de charmes van eigenaar Jan Borchert. Na het vroegtijdige overlijden van zijn vader in 1934 groeide Jan op in het bedrijf dat werd voortgezet door zijn moeder.

Toen Hedwig in 1959 ook in de zaak kwam, was de taakverdeling duidelijk. Hedwig zwaaide de scepter in de keuken, Jan was altijd 'voor' en ontfermde zich over de gasten. 'Ik moest de keuken altijd 'aan de kant' hebben; spic en span moest het zijn. 's Morgens was ik als eerste in de keuken om het ontbijt voor de gasten klaar te maken.' Huub is na al die jaren niet vergeten dat er op het fornuis altijd een pan met bouillon stond te pruttelen.



Jan en Hedwig Borchert heffen samen het glas op hun trouwdag in 1958.

Gebakken runderlevertjes

Naast de vele vaste hotelgasten had het restaurant bepaald niet te klagen over klandizie van ondernemers uit de omliggende plaatsen. Hengelo, Losser en natuurlijk ook Oldenzaal, overal stond de keuken van Berg en Dag goed bekend bij zakenmensen uit de regio. 'We hadden een kaart', vertelt Hedwig. 'Maar we kookten wat de mensen graag wilden.' Of het nou verse forel, gebakken runderlevertjes ('daar was altijd vraag naar') of lendebiefstuk betrof, onder leiding van chef-kok Wolter Oord werden alle culinaire wensen ingewilligd. 'En het mooi was', vertelt Huub, 'dat Jan precies wist waar al die ondernemers moesten zitten.'

Jan Borchert was niet alleen een goed gastheer, maar ook een prima ondernemer met als extraatje twee rechterhanden. Al voordat Hedwig in de zaak kwam, had Jan tennisbanen op het terrein laten aanleggen. In de zeventiger jaren kwam daar een midget-golfbaan bij. In het hotel konden de gasten gebruikmaken van een telefooncel. Erg handig in een tijd dat er nog geen mobiel-tjes waren. Vooral van de tennisbanen werd gretig gebruik gemaakt. 'Elke maandag', verklaart Van Langen, 'kwam de high society van Oldenzaal bij ons. Eerst de baan op en daarna aan de stamtafel. Eerst een biertje, daarna vaak een kopstoot: een bier met Underberg. Daarna werd er vaak nog een hapje gegeten. Herman Gelderman woonde in Zwitserland, maar verbleef elk jaar drie weken bij Berg en Dal. Bracht-ie altijd Zwitserse kaas mee.'



Hedwig Borchert en haar schoonzus Jet uit Brabant (1971).

Katholieke ober

Qua klandizie moest Berg en Dal het zeker niet hebben van de Luttenaren. De reputatie van het restaurant (toch wat aan de chique kant) weerhield veel dorpsbewoners ervan kennis te maken met de keuken van Berg en Dal. Daar stond tegenover dat door de jaren heen veel Luttenaren werkzaam waren voor de familie Borchert. Waar Huub in de keuken actief was, was zijn vader Gerard jarenlang verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin rondom het hotel. Marie Keizer en Marietje Grote Punt waren volgens hem slechts twee van de vele vrouwen uit het dorp die ooit als kamermeisje bij Berg en Dal werkten.

Huub roemt de grote waardering van Jan en Hedwig Borchert voor hun medewerkers: 'De sfeer in het team was enorm goed. Na het sluiten van de keuken dronken we steevast een glaasje onder de klok in de zaal. In de wintermaanden dronk Jan dan een sherry en in de zomer een cola met rum. Altijd maar één glaasje. Jan was een gelovig man. Een katholieke ober mocht van hem op zondagmorgen daarom ook eerst naar de kerk voordat hij zich bij ons meldde. Een keer per zes maanden kwam er een pedicure langs om de voeten te doen van het personeel. Dat was nou tekenend voor de zorg die Jan en Hedwig hadden voor hun personeel.'

Lid worden van De Dree Marken? Ga naar www.dedreemarken.nl/lidmaatschap

INSTAGRAM HOTSPOTS WANDELROUTES RONDOM DE TANKENBERG MET TROTSE LOSSERNAAR JAN RIESEWIJK

Er is een nieuw wandelrouteboekje met vier wandelroutes (4, 6 en 7km 2x) op en rondom de Tankenberg met als thema Instagram hotspots. Het betreft routes met fotogenieke plekken onderweg zoals: Erve Middelkamp, de Tankenberg en de Beukenlaan. De routes zijn geïntegreerd in het routenetwerk van Twente en daarmee ook bewegwijzerd.



Stevan Gervink (bestuurslid van Tourist info) sprak met z'n kameraad Jan Riesewijk over het prachtige gebied rondom de 'Twentse Alpen', zoals Jan het noemt. Dit artikel is online te lezen op visitdeluttelossier.nl.

Tankenbergroutes verkrijgbaar bij de Tourist Info

In het routeboekje staat informatie over de bezienswaardigheden, interessante wenswaardigheden en foto's. Het boekje met de Tankenbergroutes is een initiatief vanuit Hotel 't Kruisselt, Drostes Twente, Natuurmonumenten, Pannenkoekhoes De Stroper en Tourist info De Lutte-Losser. Bij de Tourist info in De Lutte is het routeboekje verkrijgbaar. Voor slechts € 2 heb je vier prachtige wandelroutes.

NIEUWS VAN KBO AFD. DE LUTTE



Woensdag 26 juni maken we met onze leden een fietstocht door de omgeving van ons dorp. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor gezelligheid en een traktatie kan ieder zelf zorgen. Vertrek 14:00 uur vanaf Erve Boerrigter.

Aanmelding bij Marian Voerman 0541-551805 of 06-42344373 vóór 19 juni.

Woensdag 17 juli is er een gezellige middag voor KBO-leden op de Jeu de Boules baan bij Erve Boerrigter. Bijdrage in de kosten € 5,- voor de koffie met krentewegge en de hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening. De baanhuur bedraagt € 2,- p.p. Aanvang 14:00 uur.

Aanmelden bij Marian Voerman 0541-551805 of 06-42344373 vóór 10 juli.

De activiteiten van de KBO afd. De Lutte staan ook vermeld in de Jaarkalender van dit Luutke, in de KBO-Nieuwsbrief en op Facebook.

Namens bestuur KBO afd. De Lutte, Gerda Maseland-Nijhuis, voorz.

ROMMELMARKT LUTHERIA GROOT SUCCES

Op 2e Pinksterdag organiseerde volleybalvereniging Lutheria wederom de jaarlijkse rommelmarkt op de parkeerplaats van de sporthal. Het zonnetje scheen volop, er waren meer dan genoeg spullen uitgestald en het aantal bezoekers was ongekend. Toen om elf uur het startschot klonk, renden vele bezoekers richting de kramen. Er was voor ieder wat wils. Dankzij de goede organisatie, het zonnige weer, de vele bezoekers, de hulp van de vele leden en niet-leden én natuurlijk de sponsors, kijkt Lutheria terug op een mooie en succesvolle dag. De opbrengst, die de club ten goede komt, heeft het succes van vorig jaar zelfs overtroffen en dus is de clubkas goed aangevuld.

DUO-FIETS

Velen hebben de afgelopen jaren al met heel veel plezier gebruik gemaakt van deze mooie duo-fiets. Ook nu het weer mooi weer wordt is het geweldig om een fietstochtje met deze fiets te maken. Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch een mooi fietstochtje door de omgeving van De Lutte maken dan is deze duo-fiets iets voor U! Samen met een eigen fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken. U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag, tijdens in overleg met de medewerker van ons Dorpshoes (9:30 – 16:30 uur). Wilt u de fiets in het weekend gebruiken neem dan, in de week voorafgaand aan dit weekend,

contact op met het Dorpshoes.

Er wordt dan gekeken of er iets geregeld kan worden.

Voor het gebruik van deze duo-fiets wordt een vrije gift gevraagd.

Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren, neem dan contact met ons op.

Telefoonnr 0541-552009

U mag ook altijd mailen:

beheerder@dorpshoes.nl

Voor meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie:

www.dorpshoes.nl



KENNISMAKING KLOOTSCHIETEN WEER VAN START, ELKE WOENSDAGMIDDAG IN OVERDINKEL

Elke woensdagmiddag in de maanden juni, juli en augustus, kunnen toeristen & inwoners onder leiding van ervaren klootschieters kennismaken met de sport klootschieten. Naast het aanleren van de techniek wordt er een onderlinge wedstrijd georganiseerd en krijgen de toeristen algemene informatie over het klootschieten. Het programma duurt van 14:30 uur tot 16:00 uur en speelt zich af op het Kolkersveld.

De kosten bedragen € 6,00 per persoon en zijn inclusief: deskundige begeleiding, spelmateriaal en een consumptie. Voor dit arrangement kunt u zich individueel aanmelden, maar is op aanvraag ook mogelijk voor (kleine) groepen op andere data. Reserveren kan bij Tourist info De Lutte-Losser, tel: 0541-551160 of meer info via visitdeluttelossier.nl.



EINDELIJK BILJART IN DE WOONKAMER VAN DE LUTTE

De laatste biljarttafel was al enkele jaren geleden verdwenen uit de Lutter horeca. De biljartclub ging uit nood naar Oldenzaal voor hun wekelijkse sportuurtje. De wens van het bestuur van de dorpsboerderij was er al langer, maar het kwam er maar niet van. Sinds afgelopen april beschikt Erve Boerrigter over een biljart in de grote zaal, vroger de del.

Lid van de biljartclub en zeer betrokken inwoner van De Lutte Hennie Swennenhuis overleed op 24 augustus vorig jaar, maar niet eer dat hij de wens uitte om voor zijn club EN voor de jeugd een biljart terug wilde in zijn dorp. Het was niet tegen dovemansoren gezegd. Het bestuur van het dorpsshoes benoemde een speciale commissie en die ging ermee aan de slag. Meerdere maatschappelijk ondersteunende organisaties werden aangeschreven. Dat had resultaat. Van het Twents Noaberfonds en het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid en Oost Twente werden gelden ontvangen om de biljarttafel aan te schaffen. Afgelopen vrijdag werd het biljart feestelijk aangeboden aan het bestuur van de dorpsboerderij en ook aan de biljartclub. Namens het Coöperatiefonds overhandigden Joël Mollink en Renate Meijerink de cheque aan Ellen Seiger als afgevaardigde van het stichtingsbestuur.

In haar dankwoord liet Ellen Seiger weten niet te begrijpen waarom er zolang over gesproken was en er maar geen biljart kwam, en dat bij de wens van een zeer gerespecteerde, inmiddels overleden, Luttenaar de actie in een paar maanden gepiept is.

Beheerder van de dorpsboerderij, Marlou Vrijkorte is zeer blij met de nieuwe activiteit in haar 'woonkamer'. "Ons dorpsshoes is een laagdrempelig activiteitencentrum. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen van de Lutter samenleving. De biljarttafel is een geweldige aanvulling in het gehele aanbod. Mensen die graag een balletje willen stoten of vriendengroepen die eens per maand op een vaste avond willen biljarten kunnen contact opnemen met het dorpsshoes, 0541-552009, aldus Marlou Vrijkorte. Inwoners die graag in clubverband willen biljarten kunnen contact opnemen met Frans oude Ophuis, email: fransoudeop-huis@hotmail.com of telefoon 06-1128 2193. Maar ook Luttenaren die de beginselen van het sportieve spel onder de knie willen krijgen, of een korte opleiding willen volgen, kunnen contact opnemen met Stephan Scheper, email: stephanscheper7@gmail.com of telefoon: 06-2001 8944



BRILJANTEN HUWELIJKSPAAR SMITS

Herman (84) en Diny (85) Smits waren 28 mei jl. 65 jaar getrouwd. Na een paar verhuizingen, o.a vanuit Nijmegen en Oldenzaal, belandden zij in De Lutte. Nu alweer 24 jaar geleden. Herman was docent metaal aan de LTS in Hengelo. Diny hield zich bezig met het opvoeden van de 3 kinderen, waaronder een tweeling. Tussendoor zag ze kans om af en toe creatief bezig te zijn. Ze reizen een paar keer per jaar naar Amerika waar twee van hun kinderen wonen. Na het bezoek van de burgemeester was het tijd voor een feestje thuis voor familie, burens en vrienden.



Wij wensen Herman en Diny nog vele en gezonde huwelijksjaren.

GEMEENTE LOSSER

Gezocht: inwoners die ons helpen onze brieven en teksten duidelijker te maken

Als gemeente vinden we duidelijke en begrijpelijke taal belangrijk voor onze inwoners. Daarom zijn we benieuwd wat u van onze brieven en teksten vindt:

zijn onze brieven duidelijk en voor iedereen te begrijpen?
kunnen onze teksten eenvoudiger?

U kunt ons helpen om dit te verbeteren.

Lezersgroep

We willen graag dat iedereen begrijpt wat wij schrijven. Daarom willen we een lezersgroep oprichten. Voor deze lezersgroep zoeken we mensen die onze teksten willen lezen en beoordelen. Meedoen aan deze lezersgroep is vrijblijvend.

Wat gaat u doen in de lezersgroep

U krijgt elke 3 maanden een tekst of een brief van ons opgestuurd om te beoordelen. U kunt dan aangeven wat u goed of niet goed vindt. Wij gaan dan kijken hoe we met uw opmerkingen of tips de teksten duidelijker kunnen maken. We willen graag 1 keer per kwartaal bij elkaar komen. In die bijeenkomsten nemen we samen teksten door. Vindt u het leuk om ons te helpen in de lezersgroep? Stuur dan een mailtje naar: directduidelijk@losser.nl.

Stuur onduidelijke teksten naar ons door

Wilt u niet in het lezerspanel. Ook dan kunt u ons helpen. Heeft u een onduidelijke tekst van ons gekregen of gelezen, stuur deze naar ons door. Vertel ons wat u niet begrijpt. We bekijken en herschrijven de tekst dan. U ontvangt altijd een reactie van ons. Teksten doorsturen kan ook via directduidelijk@losser.nl. U mag de tekst ook opsturen of afgeven bij de receptie in 't Lossers hoes.



UIT DE KAST

Ik sta op een feestje, een receptie om precies te zijn. Een zaal gevuld met groepjes mensen, biertje of wijntje in de ene hand en de andere hand losjes in een broekzak. Ze lachen, maken lawaai en ze doen alsof ze naar elkaar luisteren. Soms voegt iemand zich bij zo'n groepje, dan wordt er nog harder gelachen, er worden joviaal handen geschud, een klap op de rug gevolgd door een gevatte grap. En ik? Ik sta daar ergens verloren tussen. Een hand in mijn broekzak steken om mezelf een houding te geven helpt niet.

Wat mankeert mij? Waarom lijkt iedereen het naar z'n zin te hebben en waarom voel ik me hier zo ongemakkelijk? Ik heb het me jarenlang afgevraagd. Totdat ik een jaar of twee geleden het boek 'Stil' las. Het bleek één grote áha-belevenis! Sindsdien weet ik dat ik geen afwijking of contactstoornis heb. Ik ben niet raar. Ik ben gewoon introvert. Het heeft me meer dan veertig jaar gekost om tot dat besef te komen, omdat ik altijd heb gedacht dat introvert zijn betekende dat je heel verlegen en onzeker bent. En misschien wilde ik er ook gewoon niet aan, want het heeft toch iets saais en ongezelligs.

Jaren waarin ik met perioden niet zo lekker in mijn vel zat, me opgejaagd en gestrest voelde. 'Gewoon te druk', dacht ik dan. Nu weet ik dat ik niet per se te druk was, maar gewoon te veel 'extraverte dingen' deed. Vooral in het voorjaar weken volgepropt met feestjes, borrels, recepties en verjaardagen, met nauwelijks tijd om tussendoor weer op te laden. Want dat is het grote verschil met de extravert, introverten laden op een andere manier op. Na een drukke werkweek ontspan ik niet op de vrijdagmiddagborrel, maar met een lange wandeling in het bos, het liefst in mijn eentje. Daar ga ik goed op. De avondklok tijdens de lockdowns vond ik dan ook een fantastische maatregel! Elke avond niks. Elke avond rust.

Sociale situaties kosten me soms meer energie dan ze opleveren. Ik word niet ongelukkig van mensen, integendeel zelfs, maar wel als ze met heel veel tegelijk zijn. Op grote verjaardagen ben ik al niet echt op mijn gemak, maar praten over koetjes en kalfjes op een receptie of een andere borrel is voor mij écht een opgave. Kom ik binnen in een ruimte waar veel mensen met elkaar staan te kletsen: Complete ERROR!

Ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling en functioneer beter in de luwte. Dat lijkt nogal in strijd met mijn rol als columnist, maar juist dat toetsenbord maakt het voor een introvert als ik zeer comfortabel. Er hoeft niks spontaan, ik hoef niemand aan te kijken en ik kan alles zo vaak ik wil nalezen en doordenken voordat ik op 'verzenden' klik.

Introvert dus. En daar ben ik niet per se blij mee. Het lijkt me veel fijner en makkelijker om wat extravert te zijn. Altijd zin in een feestje, een gezelschapsdier, vlot, welbespraakt,

het hart op de tong, snel en zeker. Extraversie is de norm en onze samenleving heeft een sterke voorkeur voor extraverte persoonlijkheden. Kijk alleen al eens naar de gemiddelde vacaturetekst: Wees vooral niet rustig, bedachtzaam en op de achtergrond. Maar juist spontaan, dynamisch, ad rem, assertief, een teamplayer en een goede netwerker. Dat is wat we willen!

En ik wilde me daaraan conformeren. Het wordt ook gewoon een beetje van je verwacht dat je meedoet aan alle sociale activiteiten en altijd komt opdruven op borrels en recepties. Maar ik zie er soms als een berg tegenop.

En nu weet ik dus wat daarvan de reden is, en nu kan ik er wat mee, heel fijn! Maar sjonge jonge, dat vind ik verdomd moeilijk! Ik vind het nogal ingewikkeld om nee te zeggen tegen feestjes en ik blijf mijn dagen maar volproppen met afspraken die ervoor zorgen dat ik nauwelijks meer tijd kan vinden om in m'n eentje weer op te laden.

Toch doe ik het de laatste tijd wel steeds vaker. Ik zeg sociale gelegenheden soms af als het teveel wordt, omdat het nodig is om me goed te blijven voelen. En ik durf er nu zelfs soms bij te zeggen dat ik er gewoon niet zo van hou, doodeng maar wel eerlijk. Toch blijf ik me een pionier voelen, het blijft een dingetje als introvert in een extraverte wereld. Extraverten vinden sociale interactie zo leuk, en kunnen zich in hun enthousiasme niet voorstellen dat niet iedereen hun enthousiasme deelt: "Aahh, doe niet zo saai!" of "Dat is toch juist even gezellig?!" Afzeggen voelt dan al gauw als asociaal en onbeschoft.

Ik ben niet zeldzaam, het is namelijk bekend dat ongeveer één derde van de mensen introvert is, de één wat meer dan de andere. Ondertussen weet ik dat ik ergens aan het uiteinde van de schaal zit. Maar één derde dus, dat is best veel. Zoveel zou ik er niet zo maar kunnen aanwijzen in De Lutte, dus ik verwacht dat een deel van hen het zelf nog niet weet. Maar er zullen ook mensen zijn die het wel weten, maar die nog niet 'uit de kast' zijn. En voor hen wil ik een lans breken met deze column.

Beste introverten, we hebben geen aandoening of ziekte. Onze introversie is niet iets dat gefikt moet worden. En als de extraverte wereld dat niet zo goed begrijpt is dat prima, je hoeft elkaar immers niet te begrijpen om elkaar ruimte te geven. Zij mogen de prikkels vangen, terwijl wij ons terugtrekken. Het taboe moet eraf, dus kom ook uit de kast en zeg gerust eens een feestje af. Misschien moeten we ons verenigen, een soort community oprichten. Dan gaan we bijeenkomsten organiseren, waarin we om de beurt een presentatie houden voor de hele groep. Gezellig met z'n allen! Immers: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Toch?

Tessa



Is de Dorpsmobiel al bij de nieuwe eigenaar? Zou je je dan even willen voorstellen aan de lezers van 't Luitke?

Ja, de Dorpsmobiel is gearriveerd bij Alfons Morsink. De meesten zullen mij wel kennen van de winkel Morsink Dier & Hobby.

Dag Alfons. Voor de weinige Luttenaren die je misschien niet kennen, zou je je toch even wat nader willen voorstellen?

Ik ben dus getrouwd met Silvie, we hebben twee kinderen met geweldige partners en vier schatten van kleinkinderen. Ben nu pensionado en geniet

van mijn vrije tijd. Voorheen vijftien jaar bij aannemer Punt gewerkt en vijf jaar in de horeca gewerkt bij café Koop en wat nu De Vereeniging. Daarna in dienst gekomen bij de firma Booijink en in 2002 samen met Silvie de zaak overgenomen van Booijink Diervoerders.

Aan welke plek in ons dorp heb jij de mooiste herinnering? En welke herinnering is dat?

Nou, dan kom ik toch terug op de horeca. Ben nog begonnen bij Bets Koop als hulpkelner. Daarna bij Appie en Annie Koop door gegaan. Heb daar heel veel geleerd en mensenkennis opgedaan. Ondanks het harde werken soms veel plezier gehad. Maar in mijn vrije tijd ook voor het schap veel lol gehad.

Als je een dag zou mogen ruilen met het leven van een andere Luttenaar, wie zou dat dan zijn en waarom?

Voorop gesteld, ik ben tevreden met mijn eigen leven. Maar als ik zou kunnen ruilen met iemand anders zou ik willen ruilen met een jeugdig iemand. Nog lekker onbevangen jong zijn, misschien met iets muzikaal talent. Lijkt mij heerlijk om die jonge jaren nog eens mee te maken. Maar ja, één dag zou dan wel heel kort zijn.

Hoe ziet jouw ideale zaterdagavond eruit?

De zaterdagavond is wel de avond van feestjes, daar houd ik zo nu en dan wel van. Maar ik kan ook genieten van een mooie voetbalwedstrijd op tv of een goede film.

Welke film heeft de meeste indruk op je gemaakt en waarom?

Heb zo geen voorkeur voor een bepaalde film. Via Netflix kun je vele films kijken, maar een Bond-film doet het altijd goed. Al is het jammer dat je steeds herhalingen ziet. Ook de serie 'La casa de papel' vond ik mooi. Ik houd dus van films of series met wat actie.

Wat zou je doen met een miljoen?

Denk dat dan nieuwbouw gaat worden. Of dat zakelijk of privé wordt, laat ik in het midden.

Om welk voorval uit het verleden moet je soms nog steeds heel hard lachen?

Weer zo'n vraag waar ik geen specifiek antwoord op kan geven. Vroeger kon ik wel erg lachen om André van Duin. Maar ik heb ook veel gelachen met oud-collega's, vrienden en bekenden.

Haha! Is er een vraag waarvan je hoopt dat we hem gaan stellen?

Nou, zal hem wel stellen, haha. Hobby's?? Ja, nu ik wat meer vrije tijd heb, heb ik diverse hobby's. Een daarvan is mijn kinderboerderij: mijn kippen, fazanten en duiven. En om daar een beetje mee te kweken, dat vind ik mooi. Ik heb ook nog konijnen, paardjes en een ezel. Verder klus en pruts ik graag wat om het huis en in de tuin. Ook een klein groentetuintje is aangelegd met als specialiteit vroeger nieuwe aardappelen. Haha. Zomers af en toe een ritje op de solex en in de winterdag de carnaval. Dus genoeg te doen en beslist niet achter de geraniums.

Wat was jouw beste aankoop en wat was jouw grootste miskoop?

De beste aankoop is denk ik wel, dat ik toentertijd het spulleke van mijn ouders heb overgenomen. Een grote miskoop kan ik me zo niet herinneren. Natuurlijk wel eens wat ingekocht voor de winkel dat achteraf toch niet goed verkoopbaar was.

Zijn er dingen in ons dorp die je graag anders zou willen zien?

Ik denk dat er in ons dorp de laatste tijd al veel is veranderd. En de komende tijd wordt er nog meer veranderd. We krijgen een prachtig dorp met een mooi centrum. Maar graag zou ik nog zien dat de kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat aangepakt wordt. Deze moet veiliger worden gemaakt. Misschien met een rotonde, een tunnel of stoplichten. Dat laat ik aan deskundigen over.

We vergeten bijna de vraag die jouw voorganger voor jou bedacht had: Als je een tijdreis zou kunnen maken naar het verleden of de toekomst, welke periode zou je dan bezoeken en waarom?

Een tijdreis naar het verleden is makkelijk. Dan zou ik van het verleden wel enkele periodes willen overslaan of vermijden. Te denken aan een val van de ladder, (verbrijzelde enkel). Ook een paar ziektes die ik heb gehad, zou ik dan graag overslaan. Een tijdreis naar de toekomst zie ik als mijn leven. Daarbij hoop ik dat ik, in goede gezondheid, nog lang van de toekomst mag genieten.

En heb jij ook nog een mooie vraag voor degene aan wie jij de Dorpsmobiel gaat doorgeven?

Wat mis jij nog in ons fraaie dorp?

KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

LOCATIE DE LUTTE



Zondag 16 juni

9.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkor

Voorganger : pastor I. Schraven

Lector : dhr. J. Westerik

Woensdag 19 juni :

19.00 uur : Communieviering met par. voorganger

Zondag 23 juni

9.00 uur : Themaviering m.m.v. Plechelmuskoor

voorganger : pastor I. Schraven

Lectrice : mevr. B. Alberink en mevr. T. Hesselink

Woensdag 26 juni :

19.00 uur : Communieviering met voorganger pastor I. Schraven

Zondag 30 juni

09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman

Lectrice : mevr. G. Maseland

Woensdag 3 juli :

19.00 uur : Eucharistieviering met voorganger pastoor T. Munsterhuis

Overleden:

Karin Hartog. Op de leeftijd van 57 jaar.

INTENTIES:

Zondag 16 juni:

Ouders Grote Punt-Nijhuis, Gerhard Koertshuis, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Frans Zwijnenberg, Ouders Pots-Droste, Ouders Schiphorst-Grashof, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Niehof-Nolten, Hendrik Kristen, Johan Reinink, Willy Punt, Ouders Volker-Ter Linde, Henny Schopman, Herman Pünt, Bernard Hampsink, Jan Kuipers, Jan en Truus Heijdens-Rolink, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Ouders Withag-Bosch, Annie Westerik-Beernink, Karin Hartog.

Jaargedachtenis:

Antonius Breukers, Tonnie Oosterbroek.

Zondag 23 juni:

Martijn Olde Riekerink, Ria Bekke-Leferink, Ouders Dierselhuys-Bosch, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Annie Westerik-Beernink, Karin Hartog.

Jaargedachtenis:

Lies Olde Hanter-Lansink, Ouders Withag-Punt en zoon Jos, Hennie Wigger

Zondag 30 juni:

Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Karin Hartog.

Jaargedachtenis:

Hennie Poorthuis, Hennie Oude Egbrink, Ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Carla van Leijenhorst-Brookhuis.

PASTORPRAAT:

Op 2 juni ontvangen in onze parochie de laatste groepen jongens en meisjes het sacrament van de eucharistie of het Vormsel. Ook worden er kinderen gedoopt. Het is een heel speciale zondag want het is Sacramentsdag.

Sacramentsdag heeft voor mij persoonlijk nog een bijzondere betekenis. In 'ons' dorp, waar ik vandaan kom, bestaat nog steeds een Heilig Bloedprocessie, de Boxmeerse Vaart genoemd. Al vanaf de vijftiende eeuw trekt veertien dagen na Pinksteren 'de Vaart' door de feestelijk versierde straten van Boxmeer. Ieder jaar zijn duizenden mensen getuige van een prachtig schouwspel, waaraan honderden schoolgaande kinderen uit Boxmeer en de omliggende dorpen meedoen. Samen met gilden en muziekgezelschappen en een groot aantal vrijwilligers maken zij 'de Vaart' tot een heel bijzondere en feestelijke dag van vieren, bidden, zingen en ontmoeten.

Het is niet zo dat iedereen die eraan meedoet gelovig is, er zijn ook mensen die het een mooie gelegenheid vinden elkaar te ontmoeten. Of om gewoon een cultureel evenement bij te wonen.

De traditie is niet helemaal zoals vroeger gebleven, maar heeft ook nieuwe hedendaagse elementen gekregen. Maar het belangrijkste is gebleven, de aanbidding en het gebed vormen de kern. (boxmeersevaart.nl)

Een processie is letterlijk zichtbaar maken wat wij zijn, Gods Volk onderweg. In onze reis door het leven wordt het onder andere zichtbaar gemaakt als kinderen gedoopt worden, mee mogen gaan naar het altaar, en bij het heilig vormsel de keuze van hun ouders bevestigen. In hun reis door het leven zullen zij op hun eigen wijze deel uitmaken van dat Gods Volk onderweg en onze gemeenschap. Mogen wij ook zo met hen mee optrekken, in vreugde en in de gebrokenheid van het leven en- wie weet - vinden we met elkaar en anderen heel nieuwe wegen om te gaan.

Pastor Ingrid Schraven

Uitnodiging feestelijke viering

Zondagochtend **23 juni om 9.00 uur** is er ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde dorpshart, een feestelijke viering in de St. Plechelmuskerk.



Het thema is (re)creatie Er zal dan ook aandacht geschonken worden aan de nieuwe creaties zoals het centrum, het hemelwater stelsel in het Kerkebos en aan de notenboom die zaterdagmiddag 22 juni gepoot zal worden door de Kinderkerk. Pastor Ingrid Schraven gaat voor samen met Bernadette Alberink en Thea Hesselink. Het Plechelmuskoor verzorgt de zang.

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie met krentenwegge.

We nodigen iedereen uit voor deze feestelijke viering.

Graag tot ziens op zondag 23 juni

Laudato Si boom De Lutte .

Uitnodiging boomplanting |

We worden opgeroepen zuinig zijn met onze schepping daarom heeft Paus Franciscus wereldwijd een oproep gedaan om daar aan mee te werken.

Deze oproep heeft zelfs de geloofsgemeenschap De Lutte bereikt! De Kinderkerk heeft het initiatief genomen om in het kader van duurzame vernieuwing en herinrichting van ons dorpsplein, in overleg te gaan met de gemeente Losser om het plaatsen van een vruchtboom voor de kerk op te nemen in het plan.

Daaraan is volledige medewerking verleend en is er een walnotenboom geplant: een gedenkteken dat symbool staat voor het samen delen van alles wat de aarde ons biedt en het zorgdragen dat de vruchten beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. De onthulling van de boom is opgenomen in de officiële feestelijke ingebruikneming van het dorpsplein op 22 juni.

Daarom nodigen we iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn want om een bekend Bijbels gezegde te gebruiken: "wie zaait zal oogsten"!

Bedevaart naar Kevelaar 2024

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie weer een bedevaart naar Kevelaar en wel op 23 en 24 augustus. De intentie is: GA MET ONS MEE.

Dit jaar gaat het dames- en heren koor van Denekamp mee, en de muziekvereniging van Weerselo. U kunt zich opgeven voor een ééndaagse- of een tweedaagse busreis. Verder gaat er een groep fietsers en ook een groep wandelaars (terugreis per bus). U kunt de details ook lezen in publicatie Dinkellandvisie. Voor informatie en aanmelding contact met de plaatselijke broedermeester. Graag voor 12 augustus aanmelden.

Denekamp: Moniek Nijland tel nr: 0646220748

De Lutte/Beuningen: Ria Vloothuis tel nr: 0622044822

De Lutte ééndaagse: Ans v. Langen tel nr: 0620477333

Gaat u ook met ons mee op de speciale 5-daagse najaars bedevaart naar Banneux

30 augustus t/m 3 september 2024

We gaan dit najaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom S'Hertogenbosch.

Het Thema dit jaar is : Onder Maria's mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Kerk de Mariaverschijningen in Banneux officieel heeft erkend. De kerkelijke erkenning vormt de bevestiging van wat er tussen 15 januari en 2 maart 1933 is gebeurd. Maria verscheen in 1933 aan Mariette Beco. Er zal in dat weekend een feestelijke herdenking zijn, met op beide dagen een internationale viering die voorgegaan zal worden door verschillende bisschoppen waaronder een Nederlandse. Ook zal er op zaterdagavond een extra feestelijke lichtprocessie zijn. En u kunt daar als gast bij aanwezig zijn door mee te gaan met ons op die 5 daagse bedevaart. Het een kan niet zonder het ander. De gasten die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan zorg, aandacht en devotie en de vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen/ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten.

We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. We hebben vele vieringen die allemaal rolstoel toegankelijk zijn. Voor de Maria vereerders onder u is dit bijna een must om te gaan En dit alles voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- (dus € 440,-)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven (voor 15 juli) bij:

Propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273

Tridium coördinator : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een 2-daagse bedevaart. Dit jaar is die op zaterdag 24 en zondag 25 Augustus 2024 Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.

Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal. Alles wordt verder voor u geregeld.

We hebben dit jaar een ander programma. Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten:

met 2 personen op 1 kamer: € 175,00 p.p. Alleen op een kamer kost € 190,-.

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn. Waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren. Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend het lof met ziekenzegening. We dineren en overnachten in een kasteeltje (Chaityfontaine) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie. De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering. Rond 12.00 uur een lunch in het kasteeltje. Na de lunch gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken. Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. (drankjes voor eigen rekening) opgeven uiterlijk 1 augustus.

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:

Ans Olde Theussink Tel. 06 274 08 273

Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur

Vrijdagmorgen van 10.00 - 10.30 uur

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-zielenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren

Th.H.P. Munsterhuis pastoor tel.: 06-53 16 35 63

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel.: 06-57 64 52 45

I.A.P. Schraven pastoraal werkster tel: 06-22 92 46 57

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster tel: 06-13 64 67 17

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441

welkom bij



SPAR

Schreur
De Lutte

ma t/m vrijdag 07:00 - 19:00 uur
zaterdag 07:00 - 18:00 uur
zondag 10:00 - 17:00 uur

koertshuis
ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN

DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230

KAPPERY
De Lutte

Morsink Dier & Hobby
UW GROENE VAKWINKEL

EETCAFÉ
PLEXAT
STEAKS & BITES

TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFÉPLEXAT.NL

Twents
brood hoes.

SPAR
Schreur

**CENTRUM
SPECIALISTEN
DE LUTTE**

"Doorpoffe" "Lutters Amertje"
Diverse pannenkoeken
Soepen
Belegde broodjes
Sorbets
Instrumenten & De Lutte 0541-551900 vlg. 551417

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Ijssalon
La Venezia
sinds 1933

POELIER  **WOLBERT**
AMBACHTELIJK SINDS 1979 "BERT, MARIA & DOCHTER"

DAVE BIKES

Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79

WOON!!
met sfeer

Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte
infowoon@gmail.com | 0541-785907

Theehuis
't Thee Luttke